



## 2 Ledare

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och R

### Rikard Warlenius

# Borgs blindhet

**DET GÅR VERKLIGEN** fort utför nu. På ett år har arbetslösheten ökat med 94 000 och uppgår nu till 8 procent. Under februari varslades 15 800 anställda – den högsta noteringen en februarimånad sedan mätningar startade på 1970-talet. Det senaste fem månadernas varselstatistik är de värsta i Arbetsförmedlingens historia.

De första att åka ut från arbetsplatserna är de tidsbegränsat anställda, ofta ungdomar, som inte ens omfattas av de turordningsregler som arbetsgivarorganisationerna är så besatta av. Bland ungdomar är arbetslösheten nu nästan 25 procent.

**Det är ännu betydligt fler män än kvinnor som har förlorat jobbet. Inte så förvånande eftersom sysselsättningen minskar snabbast i branscher som industri och bygg. Men med stigande arbetslöshet minskar skatteintäkterna för kommuner och landsting – samtidigt som den försämrade a-kassan ökar de kommunala kostnaderna för socialbidrag – och som ett brev på posten kommer uppsägningar i den kvinnodominerade offentliga sektorn.**

**I FEBRUARI FLAGGADE** Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att 15 000 anställda – kanske mer – kommer att behöva sägas upp nästa år om inte staten tillför extra medel.

Enligt en undersökning av *Ekot* förra veckan tror nu var tredje kommun att de behöver säga upp anställda redan i år.

SKL kräver ett extra statligt tillskott på åtta miljarder kronor till kommunerna nästa år. Vårbudgeten läggs fram i april men hittills har finansminister Anders Borg inte lovat några extrapengar. Med tanke på hur hårt regeringen håller i slantarna är det tveksamt om det blir något mer till välfärden. Annars borde ju Borg, som – se förra veckans *Arbetaren Zenit* – räknat ut att ett jobb kostar staten två till fyra miljoner kronor tycka att 15 000 räddade jobb i offentlig sektor för åtta miljarder är rena fyndet (bara dryga halvmiljonen styck).

Höstens debatt om statens budgetregler – med utgiftstak och överskottsmål – tystnade efter att vänsterpartiet släpptes in i den rödgröna värmen. Men debatten om de kommunala budgetreglerna har precis börjat. År 2000 infördes ett så kallat balanskrav som i princip innebär att kommunernas utgifter inte får överstiga intäkterna. Det leder nu till det smått bisarra läget att en kommun som Arboga – med gott om klirr i kassan – inte får använda sitt överskott till att täcka kommande förluster. I stället tvingas kommunen säga upp folk (eller höja skatten. Men skattehöjningar mitt i en lågkonjunktur är både impopulärt och raka motsatsen till att stimulera ekonomin).

**VI FÅR SE OM** kommunerna får något tillskott i vårbudgeten. Men utöver det behövs bättre budgetregler, förbättrad a-kassa och stora investeringar i kollektivtrafik och energieffektiviseringar för att någorlunda hålla arbetslösheten i schack. Och vi kan vara säkra på att sådana åtgärder inte kommer att finnas i vårbudgeten.

**Anders Borg förefaller helt förblindad. Hans åtgärder är säkert helt i linje med nationalekonomisk doktrin men illa anpassade för dagens verklighet. Regeringens "arbetslinje" har inte förhindrat den högsta arbetslösheten på en generation och medan hela (den rika) världen nu stimulerar sina ekonomier utlöser Borg hellre en iskall depression än överstiger utgiftstaket.**

Medan höginkomsttagarna har fått kraftigt sänkta skatter är det låginkomsttagarna som får betala med sänkta a-kasseersättningar och pensioner.

