

Kritik mot näringslivets skolböcker

Arbetarens rapportering om de läroböcker som Svenskt Näringsliv sprider, i synnerhet "Miljö – så funkar det", gratis i svenska grundskolor har fått politiker att reagera.

Svenskt Näringsliv har strykande åtgång på sina läroböcker, det framgår av webbsidan utbudet.se där anställda inom skolvärlden har tillgång till skolmaterial som sponsras av företag och organisationer. Allra mest populär är boken "Miljö – så funkar det", som av internationellt erkända miljöexperter dömts ut som "helt missvisande" (se Arbetaren 5/2009). Men Arbetarens rapportering om boken har nu fått lokalpolitiker i bland annat Linköping och Tyresö att reagera. I Linköping har Annika Lillemets, gruppledare för Miljöpartiet i kommunen, skrivit en interpellation till ansvarigt kommunalråd om sponsrade läromedel i allmänhet och "Miljö – så funkar det" i synnerhet.

– Frågan är vem som får forma

elevernas världsbild och det är väldigt illa om den makten ligger hos organisationer som har pengar, säger Annika Lillemets.

HON MENAR ATT Svenskt Näringslivs skolmaterial skulle vara perfekt för att undersöka vem som står bakom och tjänar på ett visst budskap, men tvivlar på att barn i tioårsåldern klarar av det.

– Jag är själv förälder och är naturligtvis intresserad av att mina barn får en saklig undervisning.

I Linköping finns till skillnad från i många andra kommuner en policy för sponsring och mottagande av gåvor i skolan och intentionerna är det enligt Lillemets inget fel på.



I Svenskt Näringslivs miljöbok är klimatförändringarna något vi lätt kan anpassa oss till.

– Vem ska följa upp att policyn efterlevs? Det blir ett väldigt tryck på den enskilda läraren, menar Annika Lillemets.

VÄNSTERPARTIETS talesperson i skolfrågor, riksdagsledamoten Rosana Dinamarca, oroas av spridningen av sponsrade läromedel i skolorna och efterlyser nationella riktlinjer kring dess användning.

– Jag har själv arbetat som lärare och förvånats av det okritiska förhållningssätt som finns på många håll inom skolan.

– I källkritiskt syfte kan materialet fylla en funktion, men nu används det för att man inte har råd att köpa in andra läromedel.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> Verket har publicerats i www.globalarkivet.se.