

Global mobilisering mot krisen på första maj

Den ekonomiska krisen stod i centrum när arbetare runt om i världen firade första maj. I Turkiet vann arbetarrörelsen en historisk seger, i Iran gick polisen till våldsamt angrepp mot flera första maj-manifestationer, och i Frankrike hölls rekordmånga demonstrationer runt om i landet.

För bara ett par veckor sedan beslutade turkiska myndigheter att på nytt göra första maj till en helgdag, efter fackliga påtryckningar. En annan facklig framgång var att myndigheterna efter förhandlingar med bland annat det radikala facket Disk gick med på att släppa fram ett begränsat antal demonstranter till det för arbetarrörelsen så symboliskt viktiga Taksimtorget i Istanbul. Detta ses som en historisk seger då demonstrationer inte varit tillåtna på torget sedan 1978.

På torget hölls en tyst minut för de 36 personer som dödades där 1977 efter att en okänd man skjutit in i en stor folkmassa. En banderoll med krav på att den skyldiga ska ställas till svars hängdes också upp.

– Alla här på torget ska vara stolta, sade Disk:s ledare Süleyman Çelebi i ett tal och riktade samtidigt kritik mot att myndigheterna begränsat antalet deltagare på torget, skriver den turkiska tidningen Hürriyet.

Polisen hade stängt av alla sidogator till torget, och konfrontationer uppstod när folk försökte ta sig igenom polisens blockeringar för att ta sig fram till torget. Polisen använde tårgas, pepparspray och vattenkanoner och flera personer hade under fredagseftermiddagen gripits. Amnesty International kritiserar polisens agerande och kräver nu att den turkiska regeringen ska respektera mötesfriheten.

I Iran mobiliserade oberoende fackföreningar till en gemensam protest i Laleh-parken i huvudstaden Teheran. Vid halvsextiden lokal tid, kort efter att omkring två tusen personer samlats, angreps manifestationen av iransk säkerhetspolis beväpnad med tårgas, batonger och elpistoler. På plats fanns också säkerhetsvakter från flera olika företag, bland annat från bussföretaget Vahed i Teheran, där bussförarfacket är starkt. Dessa vakter pekade ut fackliga aktivister, varpå de greps av polisen.

Dagarna innan första maj hade flera fackligt aktiva fått hotfulla telefonsamtal och varnats från att delta i manifestationen, rapporterar International Alliance in Support of Workers in Iran som också uppger att uppemot 150 personer greps i och utanför parken. Enligt vittnesuppgifter slog polisen också

sönder mobiltelefoner och kameror för att försvåra rapporteringen av händelsen.

Manifestationen anordnades av flera oberoende fackföreningar,

”I Frankrike blev årets första maj-demonstration historisk.”

bland annat bussarbetarfacket i Teheran och facket vid sockerfabriken i Haft Tapeh.

Även en första maj-demonstration i staden Sanandaj i iranska Kurdistan attackerades av polisen. Manifestationen som hölls i Amiriyeh-parken hade knappt hunnit inledas innan polis och civilklädda säkerhetsvakter gick till angrepp med bland annat tårgas och neo-

parspray, skriver Iranian Workers Solidarity Network på sin hemsida. Även i Sanandaj misshandlades flera personer och 12 personer greps. Sex av dessa ska ha släppts mot borgen.

I FRANKRIKE blev årets första maj-demonstration historisk då de åtta största fackliga centralorganisationerna demonstrerade gemensamt, något som aldrig tidigare skett. Sammanlagt hölls också över 300 demonstrationer runtom i landet, och hela 70 procent av fransmännen gav sitt stöd till protesterna, enligt en undersökning som publicerades i förra veckan.

Stor kritik riktades mot regeringens och president Nicolas Sarkozys krishantering:

– Trots att presidenten hävdar att han förstätt människors oro så har han inte reagerat på medborgarnas bekvämlighet. sade Jean-Clau-

