



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> Verket har publicerats i [www.globalarkivet.se](http://www.globalarkivet.se).

Hon heter **Palwasha Amarkhail**.  
Hon är utbildad barnmorska.  
SAKs Makhfi Azizi har träffat henne.

## Vet du var doktorn är?

...var är doktorn? vet du var doktorn är...? frågar kvinnan på mödravårdscentralen. De är klädda i svart. Dessa gravida kvinnor som är uttröttade kommer ofta långväga ifrån för att föda sina barn. De insisterar på att få den bästa vården. Och där kommer hon, doktor Palwasha Amarkhail. I morse förlöste hon två välmående bebisar. Arbetet hopar sig. Hon har jobbat som barnmorska på SAKs klinik i tre år.

Text & bild: Makhfi Azizi  
Översättning: Markus Håkansson



Makhfi jobbar på SAKs informationsavdelning på kontoret i Kabul.

Hon har inte haft det lätt, Palwasha, 31 år gammal och fyrabarnsmor. Hon hann läsa sex månader på Kabuls medicinska fakultet innan talibanerna tog makten och hon tvingades avsluta sina studier. Hon gifte sig och stannade hemma. Hon trodde väl mer eller mindre att det skulle bli hennes lott här i livet. Tanken på att jobba inom vården kom att kännas alltmer avlägsen för henne. När så talibanerna försvann från makten hade hon ingen möjlighet att återvända till studierna. Istället kom hon i kontakt med SAKs barnmorskeutbildning i Wardak. Här fick hon 18 månaders utbildning och

hon fullföljde sin studier trots att vissa personer i hennes närhet trakasserade och förolämpade henne "varför jobbar du för utlänningarna?"; "Du är en skam för din familj" etc.

Men Palwashas man stöttade henne. Han var arbetslös och stannade hemma och passade parets söner. Under utbildningen tvingades Palwasha ibland att stanna över natten. Då kunde hon få höra att om du inte slutar med de här dumheterna blir du bannlyst från din hemby.

Hennes intresse för medicin tillsammans med hennes vilja att förändra motiverade henne att varje dag ta sig till skolan. Det tog henne två timmar i vardera riktning och ofta hade hon med sig sin lilla ettåring. Hon kom att undvika vägarna på grund av risken att bli trakasserad och förolämpad. Hon gick över fälten. Men det blev till slut ohållbart att bo kvar i byn där hon växte upp så hon tog med sig familjen och flyttade till Kabul.

En tid senare sköts hennes system till döds. Palwasha tror att det har med hennes arbetsval att göra så idag försörjer hon inte bara sin egen familj utan också sina syskonbarn.

### Bristande medvetenhet

– Analfabetismen är utbredd i Afghanistan. Folk inser inte värdet av en fungerande sjuk- och hälsovård. Man



Palwasha Amarkhail är barnmorska på SAKs sjukhus i Maidan Shahr.

är inte medveten om den höga mödra- och barnadödligheten eller vikten av att kvinnor får kvalificerad hjälp av utbildad personal när hon ska till att föda barn, särskilt när komplikationer tillstöter, säger Palwasha upprört. Idag hjälper jag fruar och döttrar till samma personer som trakasserade mig under utbildningstiden.

– Om det inte vore för SAKs barnmorskeskola skulle jag aldrig ha kunnat bli det jag alltid har velat. Att få jobba som barnmorska och hjälpa kvinnor och barn när de som mest behöver det är otroligt stimulerande.



Palwasha var med och förlöste en välmående pojke tidigare på dagen.

Palwasha ser trött ut. Hon jobbade hela natten och har flera patienter att ta hand om idag. Kanske jobbar hon även natten som kommer. Men hon ler. Alla vill träffa henne. Patienterna vill få hennes råd eller bara hennes kloka, lugnande ögon som en bekräftelse på att allt är okej. Hon jobbar inte bara som barnmorska utan ger även föreläsningar i familjeplanering eller hur man lever ett hälsosamt liv.

Sjukhuset i Maidan Shahr är fräscht. Ingen smuts och inga lukter. I rummen där de nyblivna mammorna får stanna i minst sex timmar med sina bebisar har sängarna filtar och vita rena lakan. Sjukhuset är Wardaks enda stora sjukhus för provinsens invånare (drygt en halv miljon) och förlossningen är sjukhusets största avdelning. Här tillåts inga män på grund av afghansk tradition. Män som kommer med sina gravida fruar får vänta utanför.

I Wardak är idag säkerhetssituationen svår. Nu sker attentat även dagtid. Förut skedde de "bara" på natten. För Palwasha och hennes kolleger är jobbet förknippat med vissa säkerhetsrisker.

– Visst finns det risker men när jag ser en glad och stolt nybliven mamma åka härifrån med ett friskt barn så är det värt alla risker i världen. Jag älskar mitt jobb och kommer fortsätta att arbeta för Wardaks kvinnor och barn oavsett vad som händer! •



De ser lite läskiga ut men sådana här dockor tränar de blivande barnmorskorna på.

**” Jag älskar mitt jobb och kommer fortsätta att arbeta för Wardaks kvinnor och barn oavsett vad som händer!**

Palwasha Amarkhail



För tillfället studerar 23 kvinnor på SAKs barnmorskeskola.