

VÄNSKOLOR



SAKs vänskolearbete stöds med bidrag från Europeiska Kommissionen.



Frida Engman på skolbesök i Afghanistan.

Arbetet med SAKs vänskolor förstärks

Min första resa till Afghanistan har precis avslutats och med mig till Sverige har jag en resväska fylld av vänskolematerial som jag ser jag fram emot att dela ut under mina skolbesök efter sommaren.

Text: Frida Engman

Frida började arbeta för SAK i april 2009 som Sverigekoordinatör för vänskolorna.

Innan jag började på SAK arbetade jag som gymnasielärare. Det var därför en fantastisk upplevelse att få besöka skolor i Afghanistan och möta både lärare och elever. Skolbesöken visade på många skillnader mellan läraryrket i Sverige och Afghanistan. Arbetsmiljön är det tydligaste exemplet med en svart tavla som är så sliten att det knappt syns vad man skriver på den och klassrum som är så fyllda att eleverna nästan sitter i knät på varandra.

Trots skillnader är det framför allt likheterna jag kommer att minnas. Matteläraren som försöker förklara skillnaden på diameter och radie eller engelskläraren som entusiastiskt lär ut ord som börjar på bokstaven Q.

Så trots att den materiella standarden är en helt annan, är det dagliga arbetet som lärare när det kommer till kritan detsamma där som här.

Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla vänskolor runt om i landet. Ni gör skillnad! I år har antalet insamlade medel från vänskolor slagit rekord och det är fantastiskt glädjande. Ni är varmt välkomna att höra av er om ni vill veta hur pengarna har använts på er vänskola. •