

# Teknik vinner terräng i "väglöst" land

**A**fghanistan är ett land som befinner sig vid ett vägskäl. På många sätt bär det fler likheter med medeltiden än det tekniska, datoriserade 2000-talet.

**Text & bild: Signe Hassler**



Signe är frilansjournalist och bor i Stockholm. 2008 deltog Signe på SAKs medlemsresa till Afghanistan.

Men i detta näst intill väglösa land där analfabetismen är skyhög och det mest effektiva transportmedlet ofta är en åsna, vinner tekniken allt större terräng. Byar som det tar dagar att färdas till är idag bara ett knapptryck bort. Det lär finnas runt fem miljoner mobiler i landet. De vanligaste reklamaffischerna man ser är också just den för telekomföretag. Av begripliga skäl har detta nya kommunikationsmedel blivit ett hot för talibaner och andra kriminella gäng som har lättare att kontrollera grupper som inte nås eller utsätts för information av andra än dem själva.

Att den tekniska framfarten idag är en realitet blev jag också varse vid ett besök på ett av Kabuls äldsta tidningshus. Vid vår rundvandring i huset fann vi tidningen *Anis* politiske redaktör i ett rum med bara en stol och ett bord där han för hand skrev morgondagens ledare. Ingen radio, tv eller dator så långt ögat såg.

Men i våningsplanet under, i källaren, fann jag en grupp män stå djupt koncentrerade kring en stor maskin av modernaste snitt. Det visade sig vara Afghanistans första färgtidningspress, invigd av självaste kulturministern för en tid sedan. Ännu har ingen av de fyra dagstidningarna i huset råd att trycka någon egen tidningssida i färg, den brukas ännu bara för tryck av reklamaffischer. Men mycket talar för att en ny tid snart kommer att bryta sig in, både i avlägsna byar som på afghanska tidningssidor. En tid fylld av modern teknik som vare sig talibaner eller terräng kan sätta stopp för. •

