



FOTO: EMMA LUNDSTRÖM, HÖRNSTULL, STOCKHOLM

ENDAG I AVREGLERINGARNAS LAND

Med tanke på att nyliberalismen förklarar sig kaputt, trodde åtminstone jag i min enfald att regeringen fått sig en tankeställare när det gäller avregleringar och privatiseringar.

Men icke. De fortsätter i oförminskad fart.

Nu senast är det apoteket som öppnas för diverse lyckopillerförsäljare i den internationella läkemedelsindustrin.

Virrvarret är totalt. Så här kommer en vanlig vardag se ut om privatiseringspiraterna får fortsätta:

Det som förut var lätt och som man kunde lösa på ett par timmar tar minst en dag, förutsatt att man har snabba fötter, när diverse ärenden ska uträttas.

Börjar min vandring över Söders gator vid tiotiden på morgonen. Går till Posten för att hämta ut ett paket. Svaret blir nej, vi sysslar inte med sådant längre på Posten, men om du går till Nicos tobaksaffär så kan du hämta paket.

Knallar till Nicos. Får ut mitt paket och fortsätter min mödosamma vandring. Siktet än nu inställt på Centralen. Ska nämligen köpa tågbiljetter.

Men även här stopp i luckan.

Biljettförsäljningen till tågen har SJ slutat med. Men en vänlig person ger svaret att det kan du i fortsättningen handla på vårdcentralen på Södermalm.

Vandrar, lätt uppgiven, tillbaka till vårdcentralen. Kvittrar ut mina tågbiljetter och känner mig nu tämligen matt, både i ben och huvud.

Måste därför lunka vidare till Apoteket för att köpa något lindrande.

Möts redan i dörren av budskapet att läkemedel sysslar inte apoteken med längre. Utan de hänvisar mig till ICA några kvarter längre bort.

Får mina huvudvärkstabletter och tänker väl inne i butiken att nu kan det smaka bra med lite mat.

Snokar runt i hyllorna, men här finns inte längre ens en liten limpå.

Smyger mig fram till kassan och ställer den försynta frågan om ICA har slutat att sälja mat.

Får svaret: Mat??? Det säljer inte matbutiker. Men

gå till Posten, där har de mat.

Tillbaka till ruta ett.

Kryper utmattad in på postkontoret. Hittar ingen mat. Får svaret från kassörskan att ”jo, vi har sålt mat tills för några veckor sedan”.

”Men du, testa du med Apoteket, de har visst en väldigt bra köttdisk.”

Lämnar Posten, slår mig ner på bänk utanför, klockan börjar nu närma sig sjuisnåret på kvällen. Tänker. Behöver nu tröst. Flytande sådan.

Hämtar kraft. Lunkar till bolaget.

Stängt. Ett kort och kärnfullt meddelande om att öl, det har de numera på SJ.

Kryper ned till SJ.

Lägger mig utmattad på spåret.

En dag i privatiseringens och avregleringens Sverige är över.