

Obama utser Blair, som ljuger om Liquica-massakern

President Obamas nye chef för all underrättelsetjänst, amiral Dennis Blair, har ljugit om sin vetskap om Liquica-massakern för tio år sedan. Blair erbjöd amerikanskt stöd och hjälp till befälhavaren för de styrkor som ansvarade för massakern.

Massakern, om vilken Du kan läsa på annan plats i detta nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation, ägde rum bara två dagar innan Blair hade ett möte med general Wiranto, då befälhavare för Indonesiens väpnade styrkor.

Ett hemligstämplat telegram visar att Blair, snarare än att säga till Wiranto att stoppa dödandet, bjöd Wiranto till Hawaii, erbjöd honom ny militärhjälp och sade att han "arbetade hårt" för att USA:s regering skulle återuppta utbildningshjälpen till Indonesien. Den hade stoppats av kongressen efter Santa Cruz-massakern 1991.

Blairs stöd vid detta viktiga möte den 8 april 1999 uppmuntrade Wiranto och hans styrkor ökade dödandet i Timor, vilket kom att omfatta attacker på kyrkor och präster, mordbrand och politiska våldtäkter.

Det är Allan Nairn, som har avslöjat Blairs agerande. Nairn är en flerfaldigt prisbelönad undersökande journalist. Han bevittnade Santa Cruz-massakern och misshandlades tillsammans med en annan amerikansk journalist av de indonesiska soldaterna så svårt att han fick en skallfraktur. Senare återvände han illegalt till Östtimor och rapporterade om indonesiska övergrepp.

Efter Nairns avslöjande har Blair försvarat sig med att han inte kände till Liquica-massakern, när han träffade Wiranto. Men det finns dokument från USA:s ambassad i Jakarta och den katolska kyrkan som visar att massakern beskrevs i offentligheten av biskop Belo, Dilis katolske biskop, en dag före mötet och att tjänstemän, som var tillsammans med Blair, diskuterade den. Ett meddelande från en högre USA-tjänsteman skrivet före mötet med hänvisning till Blairs närvaro och det förestående mötet med Wiranto beskriver detaljer och uppskattar antalet döda i den redan kända Liquica-massakern.

Tommy Pollák

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i <http://www.globalarkivet.se>.