



I södra Sudan

”Cuban-Jubans”

Zoltan Tiroler

Med grillkött på menyn, salsakurser på torsdagar och latinska rytmer känns det som om ”Havana Club” i södra Sudans ”huvudstad” Juba har hamnat på fel kontinent. Här samlas tidigare sudanesiska flyktingar. De kallas ”Cuban-Jubans”. Bland dem finns läkare, apotekare, revisorer, ekonomer och ingenjörer som utbildats på Kuba

medan Sudans 21-åriga inbördeskrig pågick. De tillhör den intellektuella eliten i södra Sudan – ett av världens fattigaste områden.

38-åriga doktor Okony säger: ”I Juba är vi över 100 som fått högre utbildning på Kuba inom olika områden, av sammanlagt 600 sudaneser.” Och fortsätter: ”Kuba är unikt. De tror på den du är. Inte varifrån du kommer, vilken religion du har eller din hudfärg. Det enda de bryr sig om är din begåvning och att du mår bra. Ärligt talat så behandlade de oss som sina egna barn.”

På Kuba fick de också undervisning i engelska och till och med hur de skulle klara kulturchocken när de kom tillbaka till Sudan. Okony kom till Jubas sjukhus 2007, två år efter att en fredsöverenskommelse avslutade den konflikt där ungefär 1,5 miljoner människor dog. ”Jag känner att jag gör något för folket som inte kunde åka utomlands och studera. De slogs i kriget och en del av dem dog. Nu måste jag fylla deras plats och bära bördan.”

Precis som de andra ”Cuban-Jubans” säger Okony att han hoppas kunna besöka Kuba en dag igen. ”Jag skulle gärna göra det, för att tacka. Inte tacka för vad de gjort för mig, utan för vad de gjort för Sudans folk.” Källa BBC News