

Ekonomi under debatt

Antonio Díaz, Progreso Weekly

Varje fredag har Kubas största tidning, Granma, en stor insändarsektion. Tonen i de flesta insändare är kritisk och ekonomin kritiserar i många artiklar med förslag till förbättringar. I början av hösten diskuterade många privatisering eller inte, speciellt av kaféer och restauranger. Men efter några veckor har fokus gått djupare till behovet av att ändra organisation och tydliggöra ansvar, och då inte bara på näringsställen. Det handlar om ett problem som finns i hela ekonomin och i många företag: den svaga interna kontrollen som öppnar för svinn som sedan föder en svart marknad med stora förtjänster. En utbredd vardagskorruption utgör ett allvarligt hot om vi inte kan begränsa den i tid. Att på detta sätt ta upp problem i det ekonomiska systemet är ett viktigt steg för att hitta lösningar. "Samhället tolererar inte att resurser som tillhör oss alla fortsätter att avledas till att berika några få", som det står i en av insändarna.

Det bästa med debatten är att den inte handlar om privatisering kontra samhällelig egendom, utan tvärtom, att den socialistiska, gemensamma egendomen måste organiseras och fungera mycket mer effektivt. Lösningen är inte att produktionsmedlen privatiseras och möjliggör utsugning. Kooperationen som är omfattande inom jordbruket ses som en möjlighet också för andra sektorer, till att börja med servicesektorn. Bruksrätten måste vila på legal grund med klart definierade kontrakt och åtaganden. Debatten visar hur folk resonerar utifrån sina erfarenheter av vad som inte fungerar i nuvarande produktionssystemet, och inser att för att lösa de ekonomiska problemen krävs ökad produktion, ökad produktivitet, effektiv kontroll av resurserna och effektivare utnyttjande av dem.

Men denna diskussion måste också leda till resultat i praktiken. Raul Castros uppmaningar att diskutera uppriktigt och stå för sina åsikter ser jag som riktade mot byråkrati, medlöperi och andra olater i samhället som lägger locket på. Tidningarnas insändarsidor främjar en öppen debattkultur som också lidelsefullt försvaras, speciellt av uppriktiga, revolutionära ungdomar.

Översättning: Zoltan Tiroler

