



## **Google stängde kubansk blogg Mjukvaran klassade den som spam!**

Den kubanska skribenten Enrique Ubieta, som har bloggen La Isla på gratisportalen Blogger, fick sin blogg nerstängd och sitt gmailkonto stängt några timmar efter ett inlägg om "Att demonisera Kuba". Portalen ägs och administreras av Google, högljudd försvarare av yttrandefriheten på nätet.

Ubieta har på sin blogg fördömt den brutala kampanjen mot Kuba som pågått i flera veckor. Han använde sitt yahoo-konto för att mejla till Blogger.com och fråga varför han censureras. Han skriver på sin blogg att han den 25.3 gick in på portalen där hans blogg ligger. "Jag uppehöll mig på Internet Explorer vid några andra bloggare som behandlar liknande teman som jag. En timme senare stängde jag av datorn, låste dörren och gick ut. Jag kom hem igen vid 21.30 och ville kolla min mejl. Jag kom inte åt mitt gmailkonto. Varje gång jag slog in mitt namn och lösenord kom ett meddelande "kontot tillfälligt avstängt". Det höll i sig och dagen därpå, när Ubieta försökte öppna sin blogg, fick han ett nytt meddelande från Blogger: "Bloggen har eliminerats. Vi beklagar att bloggen la-isla-desconocida.blogspot.com har tagits bort. Denna adress är inte tillgänglig för nya bloggar." Vid en koll kvällen 29.3 gavs samma meddelande på svenska: "Bloggen har tagits bort. Bloggen på la-isla-desconocida.blogspot.com har tagits bort. Den här adressen är inte tillgänglig för nya bloggar."

Ubieta fick aldrig något svar på sin fråga till Blogger, men saken kom ut, och Google anklagades från många håll för censur. Saken blev lite för pinsam, och den 30.3 öppnades konto och blogg och Google förklarade att det handlade om en automatisk avstängning utan mänsklig inblandning, när "vår mjukvara klassade den som spam". Ubieta avfärdade det som ett barnsligt försök att komma ifrån det uppenbara.

Eva Björklund. Källa la-isla-desconocida.blogspot.com