



Medial blockad mot

Kubas katastrofbistånd

Eva Björklund

Den 12 januari drabbades Haiti av en av vår tids värsta katastrofer. Drygt 220.000 människor dog i rasmassorna, 310.000 skadades, 1,3 miljon blev hemlösa, av en befolkning på knappt 10 miljoner.

Sedan december 1998, efter orkanen Georges härjningar, har över 6.000 kubanska läkare gjort tjänst i Haiti. De har tagit emot 14 miljoner läkarbesök, genomfört fler än 225.000 operationer, över 100.000 förlossningar, 47 000 ögonoperationer. 570 haitier har fått läkarutbildning på Kuba och 541 studerar nu.

En försiktig beräkning: Säg 200 kr per läkarbesök, det ger 2,8 miljarder; 2.000 kr per operation –450 miljoner; 1000 kr per förlossning – 100 miljoner; 250 kr per ögonoperation – 10 miljoner; 100.000 per läkarutbildning – 110 miljoner; 5 000 i månadslöner 11 år – 660 miljoner. Det blir över 4 miljarder kronor.

Och det är ju inte så att Kuba har gott om dem. 2008 drabbades landet av tre orkaner och skador för cirka 80

miljarder kronor, ca 20 procent av BNP. Internationella krisen har mer än halverat nickelpriset, landets viktigaste inkomstkälla. USAs blockad har kostat Kuba nästan 1.000 miljarder kr sedan 1962, och kostar nu nästan 25 miljarder per år.

När jordbävningen slog till var kubanerna redan där och tog hand om strömmen av skadade. Nya läkarlag skickades in omgående. Kuba har haft flest läkare på plats och tagit hand om flest skadade men en omfattande nyhetsblockad har gjort dem i stort sett osynliga i den omfattande medierapportering i Sverige och övriga västvärlden.

Inga rubriker, inte ens små notiser eller omnämnande i de många reportagen. I stället har media ägnat stort utrymme åt att en man som dömts till fängelse på Kuba, bland annat för våldsbrott utan politisk anknytning, och hungerstrejkat till döds.

Historien om Kubas bistånd förtjänar att berättas.

**se även
Kuba i Haiti
Vi kommer att finnas kvar
Kubas insatser ignorerar av media.**