

Privata militärtjänster sätter klorna i Haiti

Zoltan Tiroler

Anthony Fenton, IPS, varnar i en artikel 10-02-19 för att militära bolag positionerar sig på Haiti. En paraplyorganisation för militära- och logistikföretag, International Peace Operations Association (IPOA), ska träffas i Miami för att samla "ledande företrädare för privata konsulter och investerare" för "insatser" i Haiti.

Jeremy Scahill, författare till "Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army" kallar IPOA "legoknektarnas handelskammare". IPOA förlorade ingen tid för att sätta upp en hemsida för "Stöd till Haiti efter jordbävningen". Enligt IPOA:s chef Doug Brooks gällde de första kontakterna "journalister som ville ha livvakt." Ett medlemsföretag, Hart Security, säger att de finns på Haiti för att "stödja kunder inom media, konsultföretag och hälsovård." Raidon Tactics har minst 30 före detta USA-militärer i Haiti där de skyddar hjälpkonvojer och nyhetsbyråer.

Inom en vecka efter jordbävningen hade IPOA gått samman med Global Investment Summits, GIS, baserat i Storbritannien som specialiserar sig på att sammanföra privata leverantörer med regeringstjänstemän i "utvecklingsländer efter konflikter". Det var på ett möte om Afghanistan som IPOA:s chef, "över några öl", fick idén att också satsa på Haiti.

GIS' VD, Kevin Lumb, sa till IPS att nyckelfrågan på Miami-mötet blir att ordna konferenser för att "sammanföra regeringar med privata leverantörer". Det blir naturligtvis en "kommersiell vinkling" och "de viktigaste företagen, de viktigaste spelarna i världen" har lovat att närvara. Lumb nämner bland andra DACC Associates, som specialiserar sig på ledarskap och konsulttjänster om säkerhet, bland annat "rådgivning" till regeringarna i Afghanistan och Pakistan.

DACC:s chef Douglas Melvin, tidigare befäl på USA:s specialstyrkor, tjänsteman på State Department och chef på George W Bushs avdelning för Säkerhet och Administration, medgav att "ur ett inkomstperspektiv erbjuder dessa händelser underbara möjligheter."

Naomi Klein, författare till "Chockdoktrinen" skriver i ett mejl till IPS : "Haiti behöver inte en köttkvarn som drivs av samma gäng som gjorde köttfärs av Irak, Afghanistan och New Orleans – och faktiskt samma människor som är ansvariga för Haitis egna usla ekonomi under täckmanteln av 'hjälp'"

Professor Nandini Gunewardena, redaktör för "Capitalizing on Catastrophe: Neoliberal Strategies in Disaster Reconstruction," [Att tjäna på katastrofer: nyliberala strategier i återuppbyggnad] menar att "privatisering är inte rätt väg när det gäller katastrofhjälp... Traditionellt sett har företag sett till att de tjänar på befolkningens bekostnad. Vi kan inte låta det hända när det gäller Haiti."

Haitis försvarsminister under den störtade president Aristide, Patrick Elie, oroas av en privatisering av Haitis återuppbyggnad "då dessa privata företag inte är ansvariga, man kan inte ta dem till FN eller Haag, de arbetar i ett legalt limbo. Och därför är de så farliga... De här typerna är som gamar ute efter byte. Inte bara dessa legoknektföretag, utan också sådana som Halliburton kommer alltid tätt i hälarna på trupperna." "Så fort det är en katastrof så kommer en massa gamar som försöker profitera på den, oavsett om den är orsakad av människor som Irak, eller naturen, som Haiti."