



Afghanistan eller Arvidsjaur

– resmålen var flera när vänskola fick besök

Text & bild: Frida Engman

NORRBOTTENS KRAFTIGA BLÅST gjorde att det regnade vågrätt den oktobermorgon jag besökte Mandaskolan i Luleå. Väl inne i värmen följde ett späckat schema för att hinna träffa alla elever på skolan – och en välbehövlig lunchpaus med palt.

Det är fascinerande att ta del av alla tankar och funderingar som elever har när jag pratar med dem om Afghanistan. Dagens härligaste möte var det med sexåringarna på Mandaskolan. Jag berättade för dem att jag kommit på besök för att visa bilder och berätta om när jag var i Afghanistan. Genast räcker en sexåring ivrigt upp handen och utbrister entusiastiskt:

– Jag har varit i Arvidsjaur!

Som på en given signal fylls klassrummet av viftande händer och alla vill berätta:

– Jag har varit på Mallorca!

– Jag har varit i Egypten!

En resa är trots allt en resa vare sig den går till Afghanistan eller Arvidsjaur och för en sexåring är steget däremellan förmodligen inte särskilt långt. Och vem vet – kanske har Afghanistan och Arvidsjaur fler likheter än jag tror. Jag har trots allt aldrig varit i Arvidsjaur.

Det finns många nyfikna och engagerade ögon och öron ute i våra vänskolor. Nu har vårterminen rullat igång och jag ser fram emot fler möten med allt från intresserade gymnasieelever till ivriga sexåringar.

Om du vill läsa mer om hur SAK arbetar med vänskolor är du varmt välkommen att besöka hemsidan www.sak.se/skolor. Där hittar du information om projektet, millenniemålen, fakta och bilder från våra vänskolor i Afghanistan och mycket mer.