

**Teckningar av:**

1. Hegeratullah
- I help with old people.
2. Rafiullah
3. Sharifullah

**1. Hekmatullah**

2. Ismat
- American troops in Afghanistan.

”Jag tänker att det inte är så roligt där”

- Skolelevers tankar om Afghanistan

Text: Frida Engman

Frida är Sverigekoordinator på SAKs vänskolor.



Under mina skolbesök på våra vänskolor i Sverige brukar jag fråga eleverna om deras tankar kring Afghanistan. Det första eleverna genomgående svarar oavsett ålder är – krig. De yngre elevernas tankar går även ofta till detaljer som bomber, gevär eller blod och som en lågstadielev förtydligade:

Jag tänker att det inte är så roligt där.

Gymnasieelever associerar i hög utsträckning Afghanistan med talibaner. Att Afghanistan är ett fattigt land är också en vanlig uppfattning bland eleverna, likaså bilden av ett land med mycket sand och torra.

Projektet som SAK:s vänskolor är en del av har många syften.

Bland annat att eleverna ska lära sig om varandras kultur vardag och intressen. Detta sker genom utbytet av något vi kallar vänskolematerial. Det kan vara brev, teckningar, fotografier eller pedagogiskt material i något skolämne. Från Afghanistan kommer ofta bilder som skildrar en vardag med både vapen och helikoptrar.

Utbytet av material syftar också till att visa på att positiv förändring är möjligt, att möjliggöra interkulturell dialog och bryta negativa stereotyper. Där slående hur imponerade de svenska eleverna blir av de afghanska barnens kreativa förmåga. Många gånger får jag svara på frågan om det verkligen är eleverna själva som gjort materialet. Det är så välgjort att många av de svenska eleverna inte kan föreställa sig hur man kan göra det själv. En tonårskille med keps visade sin beundran för en teckning genom härlig ungdomsslang: fett skillade de är på att rita asså!

