

# ABC- boken

## - den enda viktiga boken

*Henning Mankell*



En lågstadieskola i North West Province i Sydafrika.  
Foto: Bodil Hildeman

► Den grundläggande utmaningen i världen idag är fattigdomen. Jag vet inget problem av större betydelse som inte är sammankopplat med denna fattigdom, detta växande gap mellan dom som har och dom som söker sin föda på världens soptippar.

Detta förhållande gäller också för AIDS. Förvisso är fattigdomen inte ett verksamt virus. Men fattigdomens konsekvenser är ett av huvudskälen till att AIDS idag är ett stort och ständigt växande problem i de fattigaste länderna.

Det värsta med fattigdomen och nöden är att så många av de stora problemen är helt onödiga. Det finns så mycket vi kunde ha förhindrat och förändrat redan igår - om viljan hade funnits där. Vi har resurserna, vi har logistiken. Men fortfarande lever vi i de onödiga problemens tidsepok.

Låt mig nu tala om analfabetismen. Det vilar en skam över hela vår tillvaro, att vi år 2010 ännu inte har utrotat analfabetismen i världen. Fortfarande tvingas miljontals barn gå ut i livet utan tillgång till de mest elementära redskapen som heter kunskap att läsa och skriva. Detta faktum, att vi tar dessa livsnödvändiga redskap ifrån barnen, innebär också att de blir försvarslösa på många områden när det gäller AIDS. Hur ska en ung människa som inte kan tillgodogöra sig skriven information, som

inte kan läsa sig till sammanhang, kunna värja sig mot riskerna att smittas? Naturligtvis finns det radio, eller teatergrupper som reser runt, eller människor som talar. Men det är ändå fortfarande så att vi lever i en värld där det mesta av den grundläggande kunskapen kommer till en människa genom läsning.

Det är nödvändigt att inse detta sammanhang. Ett av de viktigaste redskapen för att kontrollera AIDS i framtiden måste vara att se till att varje uppväxande barn ges tillgång till den elementära kunskapen, att skriva och att läsa.

Som författare vet jag att det idag egentligen bara finns en symbolisk bok som är riktigt viktig: ABC-boken. Vare sig den nu kommer som en bok med pärmar eller en skrift på en dataskärm.

Naturligtvis handlar kampen mot fattigdomen om ett flerfrontskrig. Mycket måste ske samtidigt. Men eftersom prioriteringar alltid är nödvändiga är jag övertygad om att tillgången till ABC-boken är avgörande.

Fattigdom-AIDS-Analfabetism. Det hänger samman. Åtminstone analfabetismen kunde vi ha utrotat redan igår.

Det gjorde vi inte.

Låt oss då göra det i morgon.