



Clara Lindberg talar vid demonstrationen på Sergels Torg som avslutade Afghanistanveckan 2010. Foto: Henrik Persson

När det **absurda** blir normalt

Tiotusentals afghaner har sedan den 7 oktober 2001 mist sina liv som en följd av det som skett i samband med USA/Natos ännu pågående anfall på Afghanistan. Samma USA/Nato-militär är de svenska

trupperna i praktiken underställda. Clara Lindberg, bildterapeut i Nacka, ger här sin syn på Sveriges militära insats i Afghanistan.

Det är nu nästan nio år sedan Nato påbörjade bombningarna av Afghanistan. Varje dag under nio år har världens starkaste krigsmakt släppt bomber över världens fattigaste land. Sverige är allt aktivare i detta blodiga krig.

Vi kunde nyligen läsa i Svenska Dagbladet, att den svenska styrkan har varit inblandade i ett 30-tal strider sedan maj. Strider där civila, afghansk polis och militär dödats. En information man hållit tyst om från försvaret. Eller, om regeringen varit insatt, från regeringen.

Vår regering har, i motsats till andra länders, inte givit oss någon tidsplan för bortdragandet av den militära insatsstyrkan i Afghanistan. Istället presenterar man ett samarbete mellan Försvarmakten och Arbetsförmedlingen. Försvarmakten ska rekrytera till utlandstjänster, bland människor beroende av arbetslöshetskassa.

Det är ett cyniskt spel av den svens-

ka krigsmakten, att använda svenska pojkar och flickor och sätta dem i händerna på amerikanska generaler.

Soldater – eller utbildning?

Men krig kostar inte bara människoliv, krig kostar också pengar: Klas Sandberg på webbsajten Vindskupan har gjort en uträkning som utgår ifrån svenska försvarets siffra att 1,5 miljar-

Krönika

der kronor per år lagts på kriget i Afghanistan.

Uträkningen visar att en svensk skyttesoldat under ett år motsvarar kostnaden för undervisningen av 7311 afghanska skolbarn under samma år.

Istället för en skyttesoldat under ett år kunde svenska skattepengar bekosta 19 nya förlossningssalar i Afghanistan. Eller stå för kostnaden av 84 000 förlossningar i redan befintliga salar.

Kostnaden för en svensk skyttesoldat under ett år motsvarar tolv enklare sjukvårdskliniker med sju anställda sjukvårdare.

Kriget har pågått i nio år. Det är lika lång tid som ett barn går i grundskolan i Sverige. Ett barn som går i nionde klass i Sverige har antagligen svårt att göra sig en bild av att leva i ett neutralt land. Innan Sverige deltog i krig. Hur lång tid tar det innan det absurda krigstillståndet blir normaltillstånd?

Ta hem de svenska soldaterna! Öka det civila biståndet! Låt inte undan tagstillståndet bli normalitet! Reagera mot militärmakt och synliggör krigets absurditet!

Clara Lindberg

Denna text läste Clara Lindberg också som en appell på Sergels Torg i Stockholm 9 oktober 2010 vid en Afghanistan demonstration under parollen "Ta hem trupperna – öka biståndet!"