

Nästa revolution är grön

Zoltan Tiroler

I Köpenhamn debatteras hur man ska få stopp på skogsskövlingen. I The Guardian skriver Jane Owens lyriskt om hur träd återplanterades i Pinar del Rio för redan 50 år sedan och skapade en lummig skog som om den aldrig varit annat. "Fåglar och fjärilar sveper fram över oss när vi når toppen på denna skogsväg. Bara 40 minuters bilfärd från hettan och oväsendet i Havanna öppnar sig vyerna till ett böljande landskap i alla nyanser av grönt. Före Castro bestod dessa kullar enbart av gula och bruna busksnår."

Om Köpenhamn behöver en modell, så är detta det mest tilltalande Owens känner till. Ett visionärt exempel på återplantering och de långsiktiga positiva effekter det för med sig. Medan resten av världen sliter upp skogarna för att utvinna virke och mineraler, så har Kuba sedan årtionden återplanterat sina tropiska skogar för miljön, jobben och lummiga semesterdestinationer. Det har fungerat så bra att Unesco 1984 gav internationellt naturreservatstatus till 26 686 hektar skog i Pinar del Rio.

Owens checkar in i Las Terrazas och promenerar längs en kuperad stig till en flod där vi sköljer bort dammet och hettan från Havanna: "Det här är Castros Eden, ett paradys han drömde om strax efter revolutionen 1959, när de beslutade om återplanteringsprogrammet." Då var detta bara gräsmark. Nu ser det ut som det måste ha gjort innan européerna högg ner skogen för att ge plats för kaffe och boskap. När Columbus kom hit 1492 var ön täckt till 90 %



med skog. 1959 hade siffran sjunkit till 11 %. Idag täcks ca 25 % av skog.

Senare går Owens runt med tillsyningsmannen Fidel Hernandez, som bor i Las Terrazas som byggdes för att skapa bättre levnadsvillkor för fattigbönderna. De hade varken vatten, elektricitet eller läkare. De fick arbete med plantering av 8 miljoner träd på 5 000 hektar. Här finns nu över 500 växtarter, 117 fågelarter och 13 fladdermusarter. Owens önskar att hon kunde övertala makthavarna i Köpenhamn att boka några övernattningsrum här och se sig om i detta pionjärsamhälle. Och att världens ledare som låter hugga ner sina skogar istället för att omvandla dem till ställen som Las Terrazas, också skulle komma hit.

Källa: The Guardian 091212

