

Ut ur garde- roben

Zoltan Tiroler



Wikileaksdokumenten avslöjar att USAs regering är det största hotet mot världsfred och säkerhet.

Men det är mycket att orientera sig i. Här försöker jag dra fram några kortfakta ur det digra innehållet. Fokus ligger på Kuba och Latinamerika. Utförligare rapporter om varje enskilt punkt finns på www.svensk-kubanska.se och i de källor som där anges. Där kommer vi givetvis att publicera fortsatta avslöjanden, som uppenbarligen inte längre är intressanta för bolagsmedierna.

COLOMBIAS president Uribe sökte USAs stöd för att isolera och anfälla Venezuela. Varje colombianskt initiativ diskuterades i förväg med USA. Colombia bad USA om säkerhetsunderrättelser om Venezuela och Ecuador och deras arméer och förberedde attacker över gränsen också till Venezuela, som tidigare mot Ecuador. Uribe säger: "Bästa sättet att bemöta Chavez är också fortsättningsvis handling, även militär" och kräver att Washington "kör igång en offentlig kampanj mot Venezuela." Presidenterna i Mexiko, Panama och Costa Rica är, enligt Uribe "naturliga ledare" för att motarbeta Chavez.

CHILES före president, socialdemokraten Michelle Bachelet, ville ha USAs hjälp för att knyta mapuchegrupper till "terroristorganisationer" som FARC och ETA.

HAITI. Det framgår vilken stor vikt USA lägger vid kontrollen av Haiti och hur de spionerar på president Preval. 2004 genomförde USA statskupp i Haiti och landsförvisade landets president Aristide.

Kuppen i **HONDURAS** beskrivs i klara och otvetydiga ordalag som "grundlagsvidrig" och "olaglig" av USAs ambassad i Tegucigalpa. Men det hindrade inte USA att pressa på för erkännande av en olagliga regering.

SPANIENS intima samarbete med USA framgår tydligt. Den nya utrikesministern Jimenez kallar Venezuelas president Chavez "råbarkad tölp och pajas" inför USA-diplomater. Hon tycker att argentinska regeringen är "beklagansvärd" och klagar över att oppositionen där inte är livsduglig. Den "sämste av alla ledare" kallar hon Nicaraguas president Ortega. Men hon berömmar Mexikos Calderon, som tog makten genom valfusk. USA motarbetar intensivt ett närmande mellan Spanien och Kuba. De ville förhindra ett spansk utrikesministerbesök på Kuba, och krävde i vart fall "nära konsultationer". När

statsminister Zapatero besökte Venezuela kontaktade han de oppositionsföreträdare som USA utsett. Zapatero säger också att Evo Morales' och Hugo Chavez' stora popularitet hemma "komplicerar saken".

PRESS PÅ EU. I dokumenten framgår den press USA utsatt EU-länderna för i Geneve vid FN:s Människorättsråd för att inte ansluta sig till en resolution som fördömde USAs tortyr på Guantanamo basen. (USA fick sin vilja igenom: EU-länderna vägrade fördöma tortyren).

För **VENEZUELA** framgår att katolska kyrkan samarbetar intimt med USA. Den begär till och med hjälp från utländsk makt för att motarbeta landets regering. I andra dokument framgår den omfattande USA-styrda utbildningen och finansieringen för att bygga upp en effektiv opposition mot Hugo Chavez och lära ut hur regeringar störtas med mönster från Östeuropa och Centralasien.

KUBA. Här avslöjas med övertydlighet att de så kallade dissidenterna är springpojkar åt USA: avlöningslistan med flera av dem har offentliggjorts. Aktioner beslutas och planeras på Intressekontoret. Sedan inkallas den internationella pressen till den utlysta demonstrationen som hux flux blir en världsnöhet. För de "oberoende journalister" blir det "dödsstöten" när USA utestänger de som inte följer husbondens röst från IT-tillgång på Intressekontoret i Havanna. Det framgår att USA-diplomaterna i Havanna snarare föraktar än hyser någon tilltro till sina betalda agenter. De är bara ute efter pengar och slåss inbördes, de har ingen kontakt med vanliga kubaner och är helt ute. Istället vill USA satsa på nya krafter, framförallt bloggaren Yoani Sanchez. Här får USA god hjälp av västerländska media, med spanska El Pais i spetsen som driver ren propagandajournalistik i nära samordning med USA. El Pais ingår i Prisa-gruppen som äger ett stort antal tidningar och andra medier i Latinamerika.

Dokumentet visar hur USA kartlägger och pressar företag att inte göra affärer med Kuba för att inte hamna på världsmaktens "svarta listor". Trots att Obama fortsätter att sätta upp Kuba på listan över länder som sägs stödja terrorism, så skriver chefen för USAs Intressekontor i Havanna hem till Washington att "Det finns ingen lokal terrorism". "Det finns inga antiamerikanska terroristgrupper."