

Fidelfixering skymmer sikten



En av de bilder som aldrig syns i den kubafobiska kunskapsregimen: öppenheten, livsglädjen och stoltheten trots alla ekonomiska svårigheter.. Foto Daniel Hansson

Två moderata riksdagsledamöter krävde i en motion att "det tillsätts en oberoende internationell granskning av förhållandena på det kubanska fängelset på Guantánamo". Så långt har demoniseringen av Kuba gått att de inte vet att tortyrlägre är USAs, på ockuperad kubansk mark. Kanske är det inte så konstigt eftersom det hetat "Kubafångar" och "fånglägre på Kuba" samtidigt som det enda medierna tar upp från övriga Kuba är "politiska" eller "samvetsfångar".

Så fungerar den mediavärld som bara gör punktnedslag om de fruktansvärda övergrepp USA begår med krig och ockupationer, tortyr, utomrättsliga avrättningar etcetera och trots alla uppenbara lögnar tar USAs världsbild för sann.

Jag brukar hänvisa till "förhärskande massmedier", "huvudfåran", eller "mediatan" för att beteckna den mediala enfald som råder. Men när jag läste Mattias Gardells "Islamofobi" fick jag ett nytt begrepp: "kunskapsregim, som producerar försanthållna 'kunskaper'". Det är precis vad det handlar om: den kubafobiska kunskapsregim som helt präglade den massmediala hanteringen också av kubanska kommunistpartiets kongress.

Kongressen hade föregåtts av landsomfattande diskussioner i 5 månader om avgörande stora och små förändringar av den ekonomiska och sociala politiken. Detta doldes effektivt bakom rubriker, notiser och artiklar huvudsakligen inriktade på ickefrågan om Fidel Castro skulle lämna posten som förstesekreterare - naturligtvis i svenska medier ständigt kallad partiordförande. Ickefråga därför att han avsåg sig alla sina uppdrag i stat och parti den 27 juli 2006 innan han opererades för en omfattande, livshotande inre blödning. Visserligen refererade han då till lång konvalescens, men han har aldrig återupptagit något uppdrag. '

Kunskapsregimens rubriker:

"Castro: Tio år vid makten räcker; 84-årige Fidel Castro har lämnat partitoppen; Fidel lämnade över stafettpinnen; Fidels stora farväl; Castro bekräftar: Jag har hoppat av; Fidel - frälsare eller tyrann?; Fidels avgång - epokskifte på Kuba; Castro har avgått som ledare; Kuba lyckades överleva Fidel; Varför avgår Fidel Castro just nu; Castro: Jag har avgått som ledare för partiet."

Brödtexten har också bestått av varianter på samma tema: diktatur, kört ekonomin i botten, intervjuer med "dissidenter" (sällan med några andra), "ingen förnyelse" respektive "vill bli ett nytt Kina". USAs blockad och aggressioner har som vanligt systematiskt lyst med sin frånvaro.

De obesvarade frågorna om varför kongressen dröjt så länge, hur förändringsförslagen tagits fram, vilka förändringar föreslås får istället svar i *Tidskriften Kuba. Sprid den!*