
Fel riktning

Det sägs att islam introducerades i den arkipelag som nu kallas Indonesien på 1400-talet. Indonesien med sina ungefär 240 miljoner invånare är känt som det största muslimska landet i världen. Det var arabiska sjöfarare och deras handelsmän som introducerade de flesta av världens invånare till islam när de åkte dit för att köpa in kryddor. Det sägs att också kineserna spelade en stor roll för att sprida islam i området.

Enligt Koranen (Al Quran 2:144) måste man, när man ber till Allah, rikta sitt ansikte mot moskén Haram som ligger i Mekka i Saudiarabien som är islams centrum. Men till stor överraskning upptäckte man för en tid sedan att muslimerna i Indonesien under nästan

700 år inte riktat sina ansikten mot Mekka utan mot Mogadishu i Somalia. Uppgiften gjorde många, inklusive dem som inte är muslimer, förvånade. Den väcker dessutom frågan om man måste rätta till alla Indonesiens moskéer så att riktningen stämmer precis överens med vad religionen kräver. Svaret på frågan är oklart, men enligt den muslimska tidningen "Republika" den 27 maj ska Majelis Ulama Indonesia (MUI), d.v.s. Indonesiens muslimska prästerskapsråd, delta i arbetet med att se till att riktningen blir korrekt som skulle börja följande dag.

Hendrik Amahorseja

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i <http://www.globalarkivet.se>.