

ALBAs Alternativ

Rachael Boothroyd

Första helgen i februari sammanstrålade ALBA-ländernas presidenter i Venezuela på sitt 11:e officiella toppmöte. På dagordningen fanns ALBA-banken och den gemensamma valutan och internationella frågor.

ALBA-banken grundades 2008 för att bistå olika folkliga projekt för socialt och ekonomiskt hållbar utveckling, och som ett alternativ till IMF och Världsbanken. På toppmötet i Caracas beslöt länderna att avsätta ytterligare 1 procent av sina internationella resurser till en reservfond för banken för att kunna garantera utvecklingsprojekten. Venezuelas bidrag skulle bli 300 miljoner US-dollar. Venezuela förband sig dessutom att öka oljeproduktionen för att kunna finansiera regionala utvecklingsprojekt.

Den gemensamma virtuella valutan, sucre, används för direkthandel mellan medlemsländerna för att slippa gå över US-dollarerna. Under 2011 genomfördes drygt 400 sådana transaktioner till ett värde av över 216 miljoner US-dollar. Ecuadors Rafael Correa tryckte på för att öka användning av sucren, för att komma bort från den s k frihandeln.

”Denna fria marknad som är till för att försvaga de svaga, är rena självmordet för våra länder. Vi måste uppmuntra rättvis handel, förena våra tillgångar och finansiella förmåga i ALBA-banken och undvika utländska valutor”. Nicaraguas Daniel Ortega instämde och hoppades att snart få igenom beslut om att övergå till sucren.

ALBA i Karibien

Professor Norman Girvan vid West Indies University noterar hur allt fler länder i Karibien vänder sig till ALBA och Petrocaribe, som mer dynamiska alternativ än Caricom, och samtidigt som något som kan bidra till att gjuta mer liv i Caricom (Karibiska staternas gemenskap).

Särskilt Petrocaribe – en allians där Venezuela säljer olja till mycket fördelaktiga priser, 25 års avbetalning och 1 procent ränta. Det innebär väldiga besparingar för de fattiga önationerna, besparingar som kan användas till sociala och ekonomiska utvecklingsprojekt. David Jessop, Karibiska rådets direktör, konstaterade att ”Om det inte vore för energilivlinan från Venezuela skulle stora delar av området befinnas sig i fritt fall ekonomiskt.” hårt drabbade av de nyliberala globaliseringskrafterna.

USAs frihandelstvång till förmån för de transnationella fruktbolagen och ett 20 år långt banankrig i WTO har vänt upp och ner på länder som St Lucia, Dominica och St Vincent, till det värre. Och i Haiti har svältlönefabrikerna fördjupat den fördärliga process som inleddes med Reagans Karibiska initiativ på 80-talet.

Pengarna från ALBA-banken och Petrocaribe är flera gånger större än Caricoms utvecklingsfonder och ALBA tar sig an de projekt för matsäkerhet och jordbruk som Caricom talat mycket om men inte gjort särskilt mycket åt.

Översättning Eva Björklund



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kommersiell-inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/>. Det har publicerats i www.globalarkivet.se