

# Kokainets Colombia

Kokain. Ett ord som väger lite tungt på tungan när man säger det. Ett ord som kan beskriva en människas fördärv, ett lands korruption eller en familjs överlevnad.

Sen har vi Colombia. Inte lika tungt att beskriva om man besökt dess vackra stränder och djupa regnskogar. Tillsammans blir de dock ett fenomen, ett fenomen av den hisnande sorten, ett fenomen som ingen verkar kunna undkomma i Colombia.

## I kokainets skugga

Magnus Linton var en av de två författarna som publicerade en bok om just kokain år 2010. Han döpt sin bok om Colombias relation till kokainet till *Cocaína* - kokain på spanska. En bok där vi kastats mellan olika verkligheter och får en inblick i hur människor i Colombia lever i kokainets skugga. Vi får stå och titta på när unga turister från Europa landar i Medellín för att ta för sig av det vita pulvret, hur barn springer bland tunnor av cement och bensin som snart ska användas i framställningen av koka-pastan, följa med på fisketur bland kokain fyllda vatten och in i Pablo Escobars rike.

Detta är en lättläst bok om "dom som gör det". Man ska inte läsa den om man vill ha en djup analys av de troliga orsakerna och faktorerna som spelat roll i att etablera Colombia som kokainets vagg. Linton skriver själv i boken att detta inte är meningen med boken och jag vågar påstå att just detta är en anledning till att man inte vill lägga ner boken. Man får en snabbkurs i Colombias historia och många av de händelser som idag har satt sina spår och har blivit ett ok på det colombianska folkets rygg. Som läsare kastas man små ben av historisk fakta här och var samtidigt som man får följa människöden i detta kokainets land. Man kan inte håla koll på alla namn och årtal vart efter man slängs fram och tillbaka i historien, men människorna, dem minns man.

Till Colombias folk hör ett hundratal ursprungsbefolkningar och

många av dessa har en stark symbolisk relation till kokabusken och koka-bladen. Många fält av koka-odlingar har besprutats under "Plan Colombia", den Amerikansk-Colombianska insatsen för att bekämpa kokainproduktionen, vilket har lett till att många av dessa folk har fått lida. Linton går tyvärr inte närmare in på effekten drogkriget haft på de ursprungsfolk som har denna starka relation till busken. Han nämner dock kort hur plantan spelar en stor roll i flera ursprungsfolkskulturer i Anderna och att det traditionella sättet att tugga bladet inte leder till något rus. Att tugga bladen hjälpte bl.a. för att orka med arbetet, speciellt på hög höjd. Detta användes senare emot dem då spanjorerna valde att betala många av deras arbetare med koka-blad för att de skulle orka jobba i silvergruvorna.

## Förödande konsekvenser

Boken ger dock en ide om hur mycket kokain har påverkat Colombia, det colombianska folket och bilden av Colombia. Den beskriver geopolitiken, pengarna och hur det verkar finnas många förslag på att försöka andra metoder för att bekämpa kokainets förödande konsekvenser men trots det fortsätter man med att bespruta koka-fält på landsbygden. För bönderna är koka-odlingarna ett sätt att överleva och ge sina familjer ett bättre liv. Man kan förstå varför Linton inte gav sig på att försöka svara alla frågor om varför och hur. Hursomhelst så ger Lintons blixtrreportage om de olika personerna i kokainets Colombia definitivt svar på det följande: hur ingen i Colombia kan undgå detta fenomen och varför varje Colombian får en hård min när man nämner kokainets Colombia.

**Niskua Iqualikinya**



**Cocaína -  
en bok om dom som gör det**  
Magnus Linton  
Bokförlaget Atlas  
Stockholm 2010