



På tal om en res

Vi kom från fem olika skolor i Sverige och fick ta del av kulturen, samhället, arbetslivet både på landsbygden och i de stora textilindustrierna. Vi bodde enkelt i plåtskjul, utplacerade på landsbygden hos fem olika småbönder, cirka 60 km väster om huvudstaden Dhaka, i Manikganjdistriktet.

Vår värdorganisation var den bangladeshiska organisationen PRO-SHIKA, det är ett slags blandning av fackförbund, bildningsförbund och kooperativ för småbönder och lantarbetare.

Vi blev också väl omhändertagna av organisationen "Thanapara Swallows" i regionen Rajshahi, nära Indiska gränsen i nordvästra Bangladesh. Thanapara Swallows arbetar bland annat med att organisera små kooperativ för väverskor och sömmerskor, de driver skolor för barn med olika inlärningsproblem och jobbar med rent-vatten-projekt. Många vattentäcker i norra Bangladesh är förorenade med arsenik. De driver sjukhus

och ger rättshjälp, bland annat till kvinnor som utsatts för våld i hemmen.

Den Globala Skolan-globala resan är ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och SIDA. Från och med 2007 drivs projektet vidare inom Internationella Programkontoret. Meningen är bland annat att skapa debatt i globala utvecklingsfrågor. Man riktar sig främst till lärare och elever i den svenska skolan.

Den Globala Skolan genomför varje år fyra globala resor till några av Sveriges samarbetsländer i Asien, Afrika och Latinamerika. Syftet med "Globala skolan-globala resan" till Bangladesh som vi 18 lärare och



a till Bangladesh

andra skolmänniskor gjorde den 20 november till 10 december 2011 var: interkulturellt lärande. Resan skedde med bidrag från SIDA och Stockholms stad.

Det ger nya perspektiv att se världen från den andra sidan, från den verkliga där världens alla tusentals

miljoner människor till största delen lever. Från småbrukare, svältavlönade textilarbetare och barnarbetare och mer än 10.000 månatliga, till de rika-

re länderna exporterade gästarbetare – men förvånansvärt många lyckliga och förväntansfulla barn och ungdomar synliga överallt på vägar, i städerna och i småbyar på väg till skolan.

Till den lilla skyddade verkstaden med nio miljoner, där vi gör allt för att så snabbt som möjligt slösa bort våra föräldrars och morföräldrars ihopslitna gemensamma ägande till multinationella riskkapitalbolag och skatteparadis:

vinprovaryheter i TV och märkesvaror, bröst- och läpp-förstoringsoperationer, varumärkesidentiteter, energislöseriet, tre stillastående bilköer varje morgon in till Södermalm med 30 000 bilar, varav de flesta är tomma till fyra femtedelar. Övergödda chips- och läskuppfödda 12-åringar. Allt finansierat med lån från de snälla monopolbankerna.

Text och bild: Göran Drougge
sambällskunskapslärare i Stockholm

Fakta

Om man vill ta reda på mer eller stödja olika projekt som rör lärande i Bangladesh finns mer information hos föreningen Global Learning: www.globallearning.se