

Ogaden, Etiopien och omvärlden

Den värld är sedan länge förbi där ursprungsfolk eller etniska minoriteter kunde angripas av myndigheterna inom ett land, utan att det förr eller senare kommer ut och blir internationella protester.

Det som händer samerna i Sverige dryftas på internationella konferenser i Europa och i FN. Det är inte Sveriges ensak hur samerna behandlas. Hur människorna i den etiopiska provinsen Ogaden behandlas är heller inte Etiopiens eller premiärminister Meles Zenawis ensak. I Ogaden handlar det om oljeutvinning och folkförtryck. I en negativ dynamik kräver oljebolagen ökad säkerhet när de är verksamma i Ogaden. Vilket Etiopiens myndigheter verkar ta till intäkt för att terrorisera befolkningen där.

Etiopien är det näst folkrikaste landet i Afrika med över 82 miljoner invånare. Ytan är över en miljon km². Regimen samarbetar militärt med USA. Flera andra västländer är på plats: i olika etiopiska provinser pågår i samarbete med multinationella företag väldiga exploateringsprojekt, inte minst dammbyggen.

Dessa projekt kan också handla om att mark upplåts till utländska privata företag för att odla sockerrör,

bomull och grödor för bioenergi. Ursprungsfolken i dessa områden trängs brutalt undan. Som i så många andra fall vill myndigheter och bolag ha markområdena och dess resurser – men inte folken som bott där sedan urminnes tider. Ursprungsfolken, till exempel bodi, chirim och suri i Omoflodens dalgång, erbjuds andra platser att bo på. Ofta sämre än dem de har. Vagrare utsätts för hotellser. Fångslanden och väpnat våld blir nästa steg.

När det gäller övergreppen i just Ogaden finns en förhistoria. Den brittiska kolonialmakten gjorde 1896 en överenskommelse med hövdingarna i Ogaden som skulle garantera områdets suveränitet. Överenskommelsen bröt briter senare. De lämnade i början på 1950-talet över området till Etiopien utan att tillfråga invånarna i Ogaden. Idag pågår enligt rapporter en konflikt med omfattande övergrepp både från etiopisk militär och förbrytelser från ONLF-gerillans sida.

Faktorer som kan bidra till våldsamheterna är att folken i övriga Etiopien tillhör andra folkgrupper och språk, amhara, oromo – de senare är störst med 40 miljoner – och många flera. Av dessa är många kristna. Befolkningen i Ogaden däremot är muslimska somalier. Det finns även geografiska skiljelinjer. Somalierna,

Fakta, lästips:

<http://raddaogaden.blogspot.com/>
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ogaden>

<http://www.fria.nu/artikel/90262>

<http://www.aftonbladet.se/debatt/article13866913.ab>

Videos:

Ogaden: De ignorerade folkmordet
Världssamfundet har inte uppmärksammat storleken på folkmordet.

Ogadens dolda folkmord

Etiopisk militär och lokal milis dansar på döda kroppar som påstås vara dödad ONLF-gerilla.

Etiopiska arméns folkmord i Ogaden

Kort film som skildrar det pågående folkmordet i Ogaden. Etiopien har blockerat området för utländska journalister.

8 miljoner i Ogaden, lever i ett halvökenlandskap på låglandet. 60 procent är nomader. De amharisk-språkiga och en del oromos lever främst i höglandet, huvudsakligen på jordbruk. I Ogaden finns mycket stora förekomster av olja och inte minst naturgas.

Etiopiens alla olika folk verkar inte vara tillfrågade om särskilt mycket av sin regering. Folket i Tigray får tydligen mest uppmärksamhet och stöd av regeringen, eftersom Meles Zenawi själv har sina rötter där.

Vi har nu alla fått upp ögonen för Ogaden. Två svenska journalister, Martin Schibbye och Johan Persson, fängslades och greps när de skulle rapportera från området. Men vi får i sammanhanget inte glömma folket i Ogaden. De måste nu få ökad uppmärksamhet.

Henrik Persson,
Föreningen Fjärde Världen



Italien var kolonialmakt över stora områden på Afrikas Horn där somalier lever, däribland Ogaden. Här en bild från 1911. Foto: Albertomos