



Foto: Bengt Nyman

**Carl Bildt:**

## ”Ursprungsfolken måste behandlas med respekt”

I sitt sommarprogram i radion 2011 berättade utrikesminister Carl Bildt om ett möte i Nuuk på Grönland för utrikesministrar från länder med områden i Arktis. Med på mötet var Hillary Clinton, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och de nordiska utrikesministrarna.

Carl Bildt berättar:

” Och så handlade det självfallet om alla de människor som bor här. Inte minst de ursprungsfolk som vi kanske inte alltid behandlat med den respekt som jag tycker att de faktiskt har rätt att kräva – tänk på samerna i vårt eget Sverige.

För ursprungsfolken är Arktis deras hem och deras liv. De lever i en samklang med naturen som vi måste respektera.

Ibland reagerar de när de tycker att vi ser deras bygder och natur mest

som någon typ av reservat och dem som lite av museiobjekt.

Med på mötet i Nuuk hade vi Kanadas socialminister Leona Aglukkaq. Det var mitt uppe i skiftet efter valet i Kanada nyligen. Hon är inuit, med Nunavut långt uppe i Kanada som sin valkrets.

På presskonferensen ställde någon journalist från Bryssel indignerat frågan till henne om det verkligen var så att man i hennes valkrets dödade sälar och valar.

– Jovisst, sa hon friskt. Jag har växt upp med att döda sälar och valar och allt annat som gjort livet möjligt för oss människor där uppe, och det kommer vi att fortsätta med. Men, tillade hon med engagemang i rösten, vi kommer aldrig att döda några kor eller kalvar – aldrig några grisar och heller aldrig några små söta kycklingar.

Därmed avslutades presskonferensen – och vi hade alla lärt oss något nytt. ”

**Sammanställt av  
Ola Persson  
Fjärde Världen 2/2012**