



Svår situation för kristna i Mellanöstern

– Jag tycker att denna problematik inte får tillräckligt med uppmärksamhet hos oss. Många har den helt förlagade uppfattningen att kristendomen är den vita västerlänningens religion och att kristna aldrig är förtryckta utan snarare förtryckare, säger Svante Lundgren, författare till boken *Stanna eller inte stanna*.

För ett år sedan var ett stort antal kristna med i demonstrationen i "den arabiska våren" som fick Mubaraks regim i Egypten att falla. Men sedan dess har attackerna på de kristna ökat. I Egypten ses kopterna numera som en länk till västvärlden. Detta är en propaganda som utnyttjas av dem som vill få bort dem. De blir förföljda, hotade och slagna och ställs tillslut inför valet att stanna eller inte stanna.

Situationen för den kristna minoriteten i Mellanöstern varierar naturligtvis från land till land, men i inget land är den utan problem. Värst är det i Irak därifrån hälften av de krist-

na har flytt sedan år 2003. Motpolen är Libanon där de har en stark, i viss mån till och med privilegierad ställning. Men också där finns farhågor om att detta kan komma att ändras om en stor del av den kristna befolkningen emigrerar.

– Det finns många exempel på hur kristna och muslimer lever i harmoni. Tilltagande islamsk radikalisering har dock tillspetsat situationen och gjort de kristna oroliga. I valen i Egypten har salafisterna, som stått bakom flera blodiga attacker på kristna, fått omkring 25 % av rösterna, säger Svante Lundgren.

*Bilden ovan: Egyptiska kopter som ber på Tahrirtorget under protesterna i Kairo 2011.
Källa: Wikimedia Commons*

Han berättar att de kristna i Mellanöstern har levt, och ännu lever, i en rävsax. Så är fallet i till exempel Syrien. Den sittande auktoritära regimen har sina brister, men har ändå garanterat en viss stabilitet och i den syriska sekulära regimens fall har det inte varit helt dåligt för den kristna minoriteten. Då står man inför en knepig situation: ska man ställa upp och stöda den sittande regimen eller gå med i de rättmätiga kraven på en förändring. Risken med det första alternativet är att man blir betraktad som allierad med regimen och om den faller blir ett offer för hämnd. Risken med det senare är att den nya regimen kanske kommer att visa sig vara än värre för de kristna.

Paradoxalt nog är odemokratiska auktoritära regimer ofta bra för minoriteterna, eftersom de upprätthåller en viss stabilitet. I en situation av oordning kommer minoriteterna i kläm då extrema krafter får utrymme att agera.

Svante Lundgren säger att de som väljer att lämna sitt land gör det framför allt för sina barns skull. De är övertygade om att situationen inte kommer att förbättras i deras hemländer och vill därför garantera att deras barn får leva i ett demokratiskt land där de har full religionsfrihet och där ekonomin är bättre. De flesta kristna i Mellanöstern har familjemedlemmar eller släktingar som redan bor i Amerika, Europa eller Australien, vilket gör det lättare för dem att åka iväg.

Eftersom det krävs resurser för att emigrera och många saknar detta, tvingas de ofta stanna kvar mot sin vilja. Sedan finns det de som stannar, till exempel i Irak, som en troshandling, som en akt av trotsigt motstånd. De resonerar som så att om de emigrerar är det en seger för de extremister som vill köra bort dem.

Som research inför boken har Svante Lundgren under flera års tid läst böcker och tidningar, följt med i vad som skrivs på vissa hemsidor på Internet och talat med många orientalistiska kristna som bor i Sverige och Finland.

Han har också besökt de fyra länder som boken handlar om: Turkiet,

Irak, Libanon och Israel/Palestina. Han säger att man kan få mycket kunskap genom att läsa, men att det hela blir levande på ett helt annat sätt när man möter människorna som berörs av situationen.

Den kristna minoriteten drabbas inte bara av direkta övergrepp, utan också av vardagsdiskriminering.

– När en kyrka bombas får det alltid uppmärksamhet, men den ständigt pågående diskrimineringen är inte på samma sätt en händelse som går över nyhetströskeln.

För att hjälpa de utsatta säger Svante Lundgren att vi kan sätta press på den svenska regeringen för att den bland annat genom EU ska utöva påtryckning på regeringarna i dessa länder så att de garanterar verklig jämställdhet för minoriteterna och genuin religionsfrihet. Dessutom kan man som privatperson engagera sig i olika organisationer som arbetar för att hjälpa kristna i Mellanöstern.

Lena Andersson
frilansjournalist

Svante Lundgren

Aktuell med boken *Stanna eller inte stanna*

Antal sidor: 187

Bandtyp: Häftad

Utgiven i samarbete med Fontana Media

Svante Lundgren är en finlands-svensk författare. Han har tidigare gett ut böcker om Förintelsen och det osmanska folk mordet på kristna.

*Kristna araber i Syrien, Jordanien, Libanon, Israel, Västbanken, Gaza remsan och Egypten.
Källa: Wikimedia Commons*

