

Om världens framtid

Temat för den norske miljö- och samhällsdebattören Pål Steigans bok är de stora ödesfrågorna. På norska är bokens titel "Sammenbruddet" – "Sammanbrottet".

Steigan bygger sin bok helt på statistiskt material. Han är inte den ende som idag förutser stora problem, kanske ett ekologiskt sammanbrott i världsskala, inom bara några decennier. I tidskriften Nature varnade nyligen en grupp forskare för just detta.

Allt för många levnadssätt är i alltför hög grad baserat på olje- och kolförbrukning. Men oljan och kolet tar slut. Hållbara alternativ, påpekar Steigan, är inte alls något som lättvindigt tas fram.

Pål Steigan: En gång skall jorden bli vår
Strategi för en ny värld
Översättare: Inge Knutsson
Leopard förlag 272 sid

En ohämmad jakt på jordens naturresurser fortsätter, trots att växt-huseffekten är i full gång. Även Kina slår i resurs- och miljötaket. Pål Steigan har flera gånger besökt Kina och konstaterar ett benhårt utnyttjande av både natur och människor där. Han påpekar att Kina, och här är han heller inte ensam, snart är fullt kapabelt att gå om USA i ekonomisk styrka.

Pål Steigan nämner i sin bok ursprungsfolksrörelserna i världen som en av de starka motkrafter som kan möta offensiverna för att plundra jordens sista resurser. Han ser även hoppfulla tendenser i Occupy och arbetarstrejker i Kina. Steigans vill ha ett ändrat ekonomiskt system. Det går inte att ha kvar en ohämmad tillväxtmodell och ändå överleva på denna planet, anser han.

Henrik Persson

Omslagsbilden återger Gustaf Cederströms målning "Mazepa och Karl XII".



Sveriges roll i Afghanistan

Sedan mer än 10 år deltar svenska trupper i kriget i Afghanistan.

Det är ett krig som den svenska allmänheten och till och med riksdagen fått veta mycket lite om.

Försvaret har lagt hemligstämpel över det mesta som sker i Afghanistan. Och många dokument som gäller Sveriges väg in i kriget har hemligstämplats av regeringen.

Det är hög tid att summera krigets historia, syna den svenska regeringens ansvar och hur kriget presenterats för svenska folket. Mönstret går igen från historien. Då ett land går i krig, och särskilt när det deltar i ockupation av andra länder, blir det viktigt för militären och de politiskt ansvariga att ge en tillrättalagd bild av kriget.

Broschyren besvarar frågor som: Är detta en "FN-operation"? Vad gör svenska soldater i Afghanistan? Vad

kostar kriget? Är kriget förenligt med folkrätten? Är detta verkligen ett krig för att införa demokrati, stödja kvinnorna och starta skolor?

Lars-Gunnar Liljestrand är ordförande i Föreningen Afghanistan-solidaritet och har författat skriften. Riksdagens tidigare talman och f.d. försvarsministern Thage G Peterson har skrivit ett förord och tidigare FN-ambassadören Anders Ferm ett slutord.

Broschyren kan beställas från Föreningen Afghanistan-solidaritet, Fraktflygarg 5, 128 30 Skarpnäck eller per epost afghanistansolidaritet@gmail.com. Beställning kan också ske genom att sätta in 36 kr på föreningens plusgiro 33 13 24-4