



Myndighetsbesök

En delegation från Bangladesh har besökt Sametingen i Karasjok och Kiruna för att se mer av samernas situation i Sverige och Norge. Delegationen träffade också Ann-Kristin Håkansson, ordförande Föreningen Fjärde Världen. Nabo Bikram Tripura, själv med ett ursprung från Chittagongs bergstrakter i sydöstra Bangladesh, ledde besöket. Han är statssekreterare i det departement som hanterar frågor rörande detta område.

Ann-Kristin Håkansson, Fjärde Världen, längst till höger. Nabo Bikram Tripura från regeringsmyndigheten i Bangladesh som har hand om Chittagong Hill Tracts är person tre från vänster. Med var också organisatörerna Mohibul Ezdani Khan, två från vänster och Mohammed Humayun Kabir längst till vänster. Foto: Henrik Persson

Vi talar om ett glest befolkat höglandsområde med cirka en miljon tillhöriga ursprungsfolk som bedriver svedjebruk. På det tätbefolkade låglandet i Bangladesh finns 160 miljoner människor, varav många vill ha mer jordbruksmark. Nybyggare tränger in i ursprungsfolkens områden. Konfrontationer uppstår. Militär och polis sätts in. Under en följd av år

har det funnits rapporter om mycket våld och övergrepp i Chittagong Hill Tracts. Och sådana rapporter finns det fortfarande. Har övergreppen minskat efter 1997 då det blev en fredsuppgörelse med de bangladeshiska myndigheterna?

– Det är svårt för regeringen att stoppa inflödet av nybyggare som medför problem med landgrabbing

Forum Syds årsmöte 2012

Medlemsorganisationer har under två års tid försökt ta fram ett idéprogram för Forum Syd. Programmet skulle antagits vid årsmötet men nu beslutades om återremiss. Detta efter att Föreningen Sofia haft synpunkter på innehållet vilket ledde till flera ändringsförslag. Årsmötet antog dock med en mindre ändring ett förslag till Verksamhetsplan.

Kenneth Hermele, ekonom med inriktning på hållbar utveckling, ekologisk ekonomi och verksam inom Forum Syd, höll en föreläsning om företagets och ländernas landgrab-

bing. En växande befolkning i världen måste samtidigt ha tillgång till "food, feed, fibres och fuels". Kenneth Hermele gav en framtidsspaning om den växande tävlingen att ta kontroll över mark och jordbundna resurser.

Nya medlemmar och uttalande

Nya medlemmar i Forum Syd är: Emmaus Stockholm, Hjälp till Liv International, Schools for the Future, Svensk-irakiska solidaritetskommittén (SISK) och Tostan Sverige.

Årsmötet beslutade att följande organisationer ska

få observatörskap; Rörelsefolk högskolornas intresseorganisation, Svenska föreningen för hälsa och mänskliga rättigheter, Svensk-somaliska vänföreningen och Vänsterns internationella forum.

Antalet medlemsorganisationer i Forum Syd efter årsmötet är 163.

Bodil Ceballos omvaldes till ordförande. Nya ledamöter i styrelsen kom från liberala Silc, BLLF-mot slavarbete, United Africa Förbund, Latinamerikagrupperna och Emmaus.

Årsmötet antog uttalande som uppmanar

den svenska regeringen att förstärka arbetet mot landgrabbing i världen. Där nämndes även att ursprungsfolk hör till dem som drabbas värst av landgrabbingens följder. Årsmötet avslutades med ett mingel med olika inslag från flera organisationer.

Från Fjärde Världen, som är medlem i Forum Syd, deltog Ann-Kristin Håkansson och Henrik Persson.

Fakta:

www.forumsyd.org

ök från Bangladesh

och skogsskövling. Men regeringen har försökt få stamfolken att börja hålla tamboskap istället för att bedriva sitt traditionella, roterande svedjebruk, sa Nabo Bikram Tripura.

Det senare innebär alltså att man bränner av en mindre yta skog och planterar där. Och sedan skördar och flyttar vidare till en ny plätt att bränna av i cykler. Bränns inte för stor yta av så återbeskogas dessa svedjor ganska snabbt av djungeln.

Poliskår med alla folkgrupper

Nabo Bikram Tripura gick dock inte in på hur reaktionerna från ursprungsfolken blivit på sådana förändringsprojekt. Området har tidigare utsatts för katastrofala förändringsprojekt:

- Med stöd av USA byggde på

1960-talet Östpakistan en damm i Chittagong Hill Tracts. 40 procent av marken sattes under vatten, en stor katastrof för ursprungsfolken. Sedan följde år av strider där 25-30 000 ursprungsfolkstillhöriga dödades. 1996 inleddes förhandlingar. 1997 kom ett fredsavtal, berättade Nabo Bikram Tripura.

- Vad mera görs för att minska våldsriskan?

- Vi har satt samman en poliskår där de olika folkgrupperna är representerade. Vi har kontakter med både traditionella hövdingar och andra grupper inom ursprungsfolken. Det finns gemensamma projekt där samtliga folkgrupper inklusive bengaler ingår.

- Finns det problem med traffick-

ing?

- Sådana problem är det lite av. Denna regering gör mycket positivt och vi är hoppfulla när det gäller den och dess premiärminister.

Starta gärna projekt

När det gäller själva begreppet "ursprungsfolk" vill de bangladeshiska myndigheterna dock inte erkänna detta. Man uppmanar också områdesansvariga att inte fira FN:s ursprungsfolksdag 9 augusti varje år.

- Vi får ekonomiskt stöd av Danmark för olika projekt, men däremot inte något från Sverige. Ni är välkomna att starta projekt, sa Nabo Bikram Tripura.

Henrik Persson