

Makten över lagarna ligger i kvinnornas händer

FAKTA: FSLN

Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, fick majoritet i nationalförsamlingen efter det senaste omdebatterade valet i Nicaragua i november 2011. Efter en valseger för president Daniel Ortega med nästan 63 % av rösterna, sitter de på 60 av de totalt 92 platserna. Nationalförsamlingen (Asamblea Nacional) är landets lagstiftande organ.

FSLN, som ledde revolutionen i Nicaragua, tog 1979 makten från diktatorn Somoza. Ortega ledde sedan landet fram till 1990, då FSLN förlorade valet till Violeta Chamorro. 2006 återvände FSLN till makten.

Partiet står enligt sin slogan för en kristen, solidarisk och revolutionär politik och definierar sig som socialistiskt.



Foto: Anna Lok

Maria Teresa Blandón är aktiv feminist och ledare för feministorganisationen La Corriente i Nicaragua.

För första gången i Nicaraguas historia är fler ledamöter i nationalförsamlingen för det styrande partiet, Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, kvinnor än män. De har nu 34 kvinnor på sina 60 platser. Frågan är – vilken skillnad gör det för kvinnor i Nicaragua? Röster från Latinamerika frågade två kvinnor från skilda strömningar inom vänstern.

– Det ökande deltagandet kommer att leda till fler lagar som ger fördelar till kvinnor. Eftersom inte bara den lagstiftande utan också de verkställande institutionerna har den intentionen, att det ska vara jämlikt i samhället, så kommer det att påverka kvinnors liv, säger Miriam Reyes Mercado. Hon arbetar för regeringen på MTI, Ministeriet för Transport och Infrastruktur, där hon också är generalsekreterare i facket.

Maria Teresa Blandón är välkänd feminist i Nicaragua, ledare för feministorganisationen La Corriente och arbetar med genusutbildningen på universitetet UCA.

– FSLN:s retorik har gjort att diskriminerade grupper återfått lusten att delta i politiken. Arbetare, bönder och många i den informella sektorn känner att deras åsikter spelar roll, och det ger hopp.

Samtidigt tycker hon att bilden är falsk och att den politik regeringen står för inte kan kallas socialistisk.

– Eftersom alla partier är så ofantligt traditionella och anser sig vara en elit, så ifrågasätter de aldrig sin egen ledarroll. I församlingen försvarar de den rollen, och rådfrågar bara vissa specifika aktörer – storföretagare till exempel, men inte de som har liten makt.

Både Miriam och Maria Teresa tar upp de sociala program som regeringen genomfört som förändringsfaktorer för kvinnor. Att det finns mat, skola, vatten, tillgång till sjukvård – allt detta underlättar framför allt kvinnors liv. – Men bara inom ramen för det goda moderskapet, säger Maria Teresa.

Hon är kritisk till att kvinnor knyts

till en könsroll kopplad till familjen, en reproduktiv roll, på grundav regeringens nära samarbete med kyrkan. Hon är också övertygad om att chansen att abort kommer att avkriminaliseras är minimal.

Abortfrågan är känslig och det är tydligt att meningarna är delade. Miriam Reyes vill inte kommentera frågan.

– Som troende anser jag att abortfrågan inte hör hemma i politiken. Vi är ett revolutionärt, solidariskt och kristet parti, säger Miriam Reyes.

En annan fråga som skulle kunna förändra livet för många, är en jordbruksreform där kvinnors rättigheter tas tillvara, men inte heller i denna fråga är representanterna för de olika vänstergruppningarna eniga..

– Det ska bli intressant att se hur

regeringen kommer att förhålla sig till landsbygdskvinnors krav på rätt till jord gentemot storföretag. Men någon genomgripande omfördelning av jord tror jag inte vi kommer att se. Regeringen är för nära lierad med företagen, menar Maria Teresa Blandón.

Miriam Reyes å sin sida, är mer hoppfull.

– Inom den här mandatperioden är jag säker på att frågan kommer att diskuteras, även om den inte är på tapeten just nu. Vi måste komma ihåg att vi inte kan påverka hela det nyliberala systemet, vi måste avancera steg för steg.

Text: Anna Lok
Solidaritetsarbetare
Latinamerikagrupperna

VILKEN POLITISK FRÅGA ÄR VIKTIGAST FÖR DIG JUST NU?



VI STÄLLE FRÅGAN TILL KVINNOR RUNT OM I LATINAMERIKA. SVAREN HITTAR DU GENOM HELA TIDNINGEN.