



Kubabloggare inbjuden av SIDA

Eva Björklund

Den världsberömda kubanska bloggaren Yoani Sánchez var en av de inbjudna dissidentbloggarna under Stockholm Internet Forum 21-23 maj. SIDA/UD hade bjudit in hundratals nättaktivister från länder där västvärlden satsar på regimskifte. Enligt DN så går samarbetet med CIA så långt att CIA-finansierade Freedom House nu också får påspädning med pengar direkt från svenska skattebetalare. Sanchez, som spanska tidningen El País fört upp på listan över "de 100 mest inflytelserika personerna i den spansktalande världen" och som tidskriften Foreign Policy placerat bland de tio viktigaste intellektuella personligheterna 2008, tillhörde ju stjärnorna. Hon visades upp på regeringens hemsida i audiens med utrikesministern Carl Bildt och lyftes fram på Svenskans förstasida lördagen 25 maj med hänvisning till ett helt uppslag med intervju inne i tidningen. Inte en kritisk fråga så klart, och detsamma i övriga medier.

En politisk röst till salu

Men i Syd, i detta fall Sydsvenskan, fick René Vázquez Díaz utrymme för en del förklaringar till Sanchez världsberömmelse. Han erkänner att han inledningsvis uppskattade henne: "Blogginläggen var ensidiga men det var en fröjd att läsa välskrivna texter av en bloggare som avskydde revolutionen." Men snart "urartade de till klassisk anticastropropaganda". Och hon fick enastående favörer, hon fick använda sig av PayPal som annars fullt ut deltar i USAs blockad och stoppar alla penningtransaktioner kopplade till Kuba (se Nitisk blockad).

Hennes blogg är också unik i världen med översättning till 18 språk "Ingen annan sajt i världen", skriver professor Lamrani, "inklusive internationella institutioner som FN, Världsbanken, Internationella Valutafonden, OECD eller EU har lika många språkversioner. Inte ens USA:s utrikesdepartement eller CIA har tillgång till så många översättningar".

Och konstaterar Vázquez Díaz, hon disponerar över en bandbredd som är 60 gånger större än den som hela Kuba har tillgång till. Och Sánchez kunde registrera sin sajt på USA-företaget Godaddy, vilket blockaden utestänger alla andra kubaner från. Vázquez Díaz slutsats är att hon helt enkelt är ett USA-tillverkat mediefenomen.

Det fick naturligtvis inte stå oemotsagt. Tidigare ambassadören Peter Landelius ryckte ut och anklagade

reflexmässigt Vázquez Díaz för det i Sverige oerhörda: att försvara den kubanska regimen. Att Sanchez trots ovanstående skulle ha några band till USA avfärdar han som traditionell castropropaganda och anklagar Vázquez Díaz för att inta "en bekväm attityd".

Jag har svårt att tänka mig något bekvämare i Sverige idag än Peter Landelius skyggglappar både för förändringarna som pågår på Kuba och USAs oförändrade maktfullkomliga systematiska brott mot mänskliga rättigheter och folkträten, inte bara på ockuperad mark på Kuba. Som Vázquez Díaz replikerar: "En förlegad diskussion, en kvarleva av sämsta kallakrigsdemagogi."



Bland organisatörerna i Miami fanns ingen mindre än den CIA-agent som gav order om att avrätta den sårade och tillfångatagne Che Guevara i Bolivia 1967.

En bild säger mer än tusen ord.

Eva Björklund

Under sitt besök i Miami, Lilla Havanna, hemort för de mest fanatiska Kubaätaarna i USA, förlänades hon USAs fana "The star spangled banner", som erkänsla för sin kamp för Kubas "frihet". Bilden togs under en högtidlig ceremoni i "Freedom Tower" i Miami där hon i sitt tal uppmanade "alla kubaner i och utanför Kuba att enas". Efter stående ovationer från den 800-hövdade publiken ur affärs- och politikervärlden tackade hon med orden:

"Det finns ingen ni och vi. Det finns bara ett vi. Låt oss inte förbli åtskilda av en mur av lögn, tystnad och onda avsikter." Och tycker hon, De 5 förtjänar sitt straff (se sid 22).

Den fana hon begåvades med är densamma som vajade över Capitolium när hon besökte Washington en månad tidigare för att möta de kongressledamöter som under årtionden stått på barrikaderna mot Kuba.

Källa "Cambios en Cuba".