



Kubasolidaritet i Mälardalen

Eskilstuna
Västerås
Uppsala
Stockholm

Tomas Widen
Björn Berggren
Mohamed Omar
Eva Björklund

Författaren Mats Fors berättade kunnigt och engagerat om Harald Edelstam

Chedagen i Uppsala

Som vanligt uppmärksammade Svensk-Kubanska årsdagen av Che Guevaras sista dag i livet, den 8 oktober 1967. Eftersom det i år också är fyrtio år sedan kuppen i Chile den 11 september 1973 präglade det också årets möte, som hölls lördagen den 12 oktober på den gamla biografen Grand i Uppsala.

Mötet inleddes med musik av Marcelo and Graciela, som bland annat sjöng sånger av Silvio Rodríguez. ”Han betyder mycket för mig”, sade Graciela med rötter i Chile. ”Vi sjöng hans sånger i motståndet”. Gabor Tiroler rapporterade från sitt besök på Kuba i september för att medverka i avtäckningen den 13 september av minnesmärket över Harald Edelstam, ”Svarta nejlikan”, den svenske diplomaten som räddade livet på många människor i Chile 1973. Minnesmärket, en bronsrelief, finns nu i Salvador Allende-huset i Havanna (se sid 23, Svensk-latinsk ungdom).

Mats Fors, författare till en biografi över Harald Edelstam (1913-1989), berättade kunnigt och engagerat om denne man som med fara för sitt eget liv hjälpte människor undan Pinochets bödlar. Det gjorde han i strid med sina överordnade eller, som Fors, uttryckte saken, han ”sket i UD”.

Mötets sista inslag var den radikale rapparen Jimi The Saint, som utmärkt sig genom självutlämnande, djupt personliga och samtidigt politiska texter. Jimi höjde stämningen rejält med sina kraftfulla beats och ett radikalt budskap: ”Släng din deckare och läs Strindberg”.



Tre nöjda arrangörer i Eskilstuna. Peter Widén (Svensk-Kubanska Föreningen), Karl-Åke Andersson (Carl Skoglund-biblioteket), Tomas Widén (Kommittén Frige Des).

Kampanjen för De 5 i Eskilstuna

I Eskilstuna hölls i Carl Skoglund-biblioteket den 10 november ett möte om den kubanska revolutionens historia. Tomas Widen höll ett inledningsanförande. Som också informerade om kampanjen för De5, det kommande mötet i London och den pågående namninsamlingen (www.voicesforthefive.com/upload/). Bland deltagarna på mötet fanns några som planerat en semesterresa till Kuba, och som noterat affischannonseringen för mötet. De var efter mötet mycket positiva. Det var arrangörerna också.



Chedagen i Stockholm

Den 8 oktober hyllade vi Che på ABF som vanligt. Men i år med ett alldeles nytt inslag, Skeppsholmens Fredskör som sjöng sånger från världen och Kuba, där de turnerade i våras. Ny var också purunga Trio Zoo med Bandiera Roja och Paloma Winneth som läste dikter om Che Guevara. Hyllningen började och slutade med Wayras andinska och kubanska musik.



Ekologi i Västerås

Jan Strömdahl, författare till boken "Kubas omställning till ekologisk hållbarhet" höll ett uppskattat föredrag med bilder i Stadsbiblioteket. Mötet arrangerades av Svensk-Kubanska Föreningen och samlade 25 åhörare. Efter en fikapaus hölls en frågestund med Eva Björklund, redaktör för tidskriften Kuba.