

Indonesiens allmänna val 2014

Indonesien är ett demokratiskt land brukar inhemska och utländska massmedia skriva. Anledningarna till detta är bland annat att Indonesien har en relativt fri press och att alla politiska partier kan delta i de allmänna valen med undantag för de förbjudna socialistiska eller kommunistiska partierna. De är förbjudna sedan 1966, när militären övertog statsmakten under ledning av general Suharto.

Under hans regeringstid kallades de allmänna valen "demokratifest" men begreppet används fortfarande av politiker.

Allmänna val hålls vart femte år i Indonesien och i början av april 2014 ska det hållas igen. Liksom vid valet 2009 ska folket välja representanter till provinsparlamenten och till det nationella parlamentet. Dessutom väljer man president och vicepresident. Det allmänna valet 2014 blir den andra gången som medborgarna kan välja president och vicepresident: före valet 2009 var det parlamentet som valde statens två högsta ämbetsmän.

Partier i valet

I valet 2009 deltog 34 partier. Till nästa års val har 34 partier anmält sig, men bara tio stycken blev godkända av den nationella valkommissionen. I valet 2009 i 'provinsen' Aceh tillät regeringen vid sidan av de nationella partierna sex lokala politiska partier att delta. Hur många lokala politiska partier som ska delta i nästa val är ännu oklart.

Indonesiens politiska partier fungerar nästan som företag i vilket de som har flest aktier har mest att säga till om. Partiordföranden har vetorätt. Hans eller hennes familjemedlemmar har också viktiga poster inom partiet, t.ex. är Demokratiska partiets (DP) ordförande president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) och hans fru Kristiani Herrawati Yudhoyono är vice ordförande. En av sönerna vid namn Eddhie Baskoro Yudhoyono är partiets generalsekreterare.

Partiernas ideologi

Pancasila formulerades av den förste indonesiska presidenten, Sukarno. Ideologin består av 5 principer:

- a. tron på Gud
- b. humanism
- c. Indonesiens enhet
- d. demokrati
- e. social rättvisa.

Pancasila är Indonesiens statsfilosofi. Många av de politiska partierna deklarerar att deras ideologi är Pancasila, medan andra uppvisar en blandning av Pancasila och någonting annat. Till exempel har DP Pancasila, konservatism och anti-kommunism som ideologi. Partiet

Hanura har en ideologi baserad på Pancasila, anti-fascism, socialliberalism och socialdemokrati. Partiet Amanat Nasional (PAN) har Pancasila, islamism och islamisk demokrati som ideologi medan PKS ideologi är bara islam och PDIP:s ideologi är Marhaenism.

Röstberättigade

Medborgare som har fyllt 17 och har ID-kort får rösta, men för att kandidera och bli vald till parlamentet måste man vara 21 år. Dessutom måste man tro på Gud. Lag nr 3, 1999, om allmänna valbestämmelser, paragraf 41 säger : "Medlemmar av de väpnade styrkorna använder inte sin rätt att bli valda." Vidare i paragraf 42f sägs att om man tidigare varit medlem i det förbjudna kommunistpartiet i Indonesien, inklusive dess massorganisationer eller om man varit direkt eller indirekt inblandad i "G30S/PKI" (händelserna den 30 september 1965) eller deltagit i andra förbjudna organisationer får man inte kandidera till parlamentet. Den 20 november rapporterade Jakartas Metro TV News att om man vill kandidera till parlament kan man registrera sig hos Golkarpartiet om man betalar 50 miljoner rupier.

Presidentkandidater

Några personer har bestämt sig för att kandidera till presidentvalet, såsom Yusuf Muhammad Kalla (företagare och tidigare vice-president hos Susilo Bambang Yudhoyono från 2004-2009) som representerar PKB. Hajono Isman är från PD och Mohammad Mahfud (tidigare ordförande för konstitutionsdomstolen) representerar PPP. Andra kandidater är Wiranto (pensionerad armégeneral), Hanurapartiets ordförande, Subianto Prabowo (pensionerad general) och Gerindapartiets ordförande, Aburizal Bakrie, företagare och Golkars ordförande Hatta Rajasa. Vice-presidenten brukar nomineras av presidenten.

Den vita gruppen

Antalet röstberättigade personer i valet 2009 var 176.411.434. Efter rösträkningen visade det sig att bara 104.099.785 personer röstat. En viktig förklaring till att så många inte röstade, var att de inte trodde att valet kunde förändra deras dåliga levnadsvillkor: det är nästan samma politiker som framträder i samhällslivet utan att man kan se någon förbättring. Folk som inte vill rösta på grund av sådana orsaker tillhör golongan putih (den vita gruppen).

Har situationen hittills förbättrats och har det uppmuntrat befolkningen att gå till valurnorna för att rösta på politiska partier de anser representerar dem i parlamentet? Det är mycket tveksamt, då korruptionen är utbredd på alla nivåer och i alla sektorer i samhället. Med säkerhet kan man konstatera att det inte finns något politiskt parti som är fritt från korruption. Fattigdomen

Fortsättning på sidan

Fortsättning från sidan

är också utbredd trots att det sägs att medelklassen har vuxit under de senaste två decennierna. Viva News rapporterade den 22 januari i år att enligt Aviliani, sekreterare i den nationella ekonomiska kommittén (KEN), levde 2012 minst 29 miljoner människor i landet under fattigdomsgränsen. Och det finns 70 miljoner människor som lever under sårbara förhållanden. Denna situation kommer en tid att vara en tidsinställd bomb (<http://us.bisnis.news.viva.co.id/news/read/384611-ken--70-juta-orang-indonesia-rentan-miskin>).

Den 21 oktober 2013 uppgav Dahlan Iskan, minister för de indonesiska statliga företagen att det finns 86,4 miljoner fattiga människor i landet (<http://www.jambiekspres.co.id/berita-9864-gotong-royong-untuk-864-juta-orang-miskin.html>).

Tidningen *Kompas* hade den 10 oktober 2013 en artikel med rubriken ”Korruption kan göra Indonesien en *failed state*” (<http://nasional.kompas.com/read/2013/10/10/1937043/Korupsi.Bisa.Sebabkan.Indonesia.Jadi.Negara.Gagal>).

Den nationella valkommissionen har uppgett att antalet röstberättigade till valet 2014 är 188.622.545 personer. Det har förekommit anklagelser från olika instanser om att antalet inte stämmer med de lokala befolkningsregistren.

Med tanke på den krångliga situation Indonesien befinner sig i, kan man utan tvekan konstatera att antalet ”golongan putih” inte blir mindre än i valet 2009 utan tvärt om!

Hendrik Amahorseja

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Ingå bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i <http://www.globalarkivet.se>.