

Praktiskt engagemang



Även publicerad
i globalarkivet.se

Namibia – utmanande land att leva i



VI ÄR PRAKTIKANTER hos två av Afrika-gruppernas partnerorganisationer, LaRRI och NAPPA, i Namibia hösten/vintern 2013-14. Alla tre har vi en bakgrund från Uppsala universitet, där vi riktat in oss på lite olika spår men med en gemensam grund att vi är intresserade och vill engagera oss i frågor som rör global rättvisa och mänskliga rättigheter.

Stefan är verksam sedan tidigare i lokalgruppen i Uppsala men Karin och Johanna är helt nya som aktiva medlemmar inom Afrikagrupperna. Vi tycker alla att denna praktik är en bra inkörsport till vidare engagemang inom organisationen men också till internationellt solidaritetsarbete överlag.

EFTER FÖRBEREDELSEKURSEN i Sverige väntade en hektisk men givande tvåveckors period i Namibia med Jenny Anderberg, Afrikagruppernas koordinatör. Den bestod mestadels av rapportskrivande och möten med våra partnerorganisationer men också möten med andra aktörer inom civilsamhället i Namibia. Vi har lärt oss väldigt mycket om solidaritetsarbete och hur Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer jobbar.

VI HAR FÅTT varierande och ansvarsfulla uppdrag på partnerorganisationerna. På Labour Resource and Research Organisation, LaRRI, kommer vi bland annat att bidra med en artikel om hotellarbetares utsatta och svåra arbetsvillkor som senare ska publiceras i en bok. Utöver det ska vi starta ett forsknings-

projekt om situationen och arbetsvillkor för arbetare i den informella sektorn, som tar ströjobb varje dag längs gatorna här i Windhoek. Karin är en del av NAPPA:s, Namibia Planned Parenthood Association, programteam och har fått många olika ansvarsområden, bland annat att samordna workshops om hur NAPPA kan jobba för ett bättre bemötande av grupper som är stigmatiserade i Namibia, tex HTBQ-personer eller prostituerade. Hon ska också ansvara för sociala medier på NAPPA så att de når ut med information på nya arenor till en större mängd människor, framförallt ungdomar.

EFTER ATT HA bott i Katutura i Windhoek ett tag nu kan vi definitivt säga att Namibia är ett utmanande land att leva i. Extrem fattigdom lever granne med överflöd och strukturer från apartheidtiden lever kvar på olika sätt. Lågbetalda jobb med dåliga arbetsförhållanden finns det gott om och inkomstskillnaderna i landet är avgrundsdjupa.

Landet är tyvärr också fortfarande väldigt segregerat men en gryende svart medelklass kan också ses i Windhoek. Det är imponerande att se organisationerna och människorna här outröttligt kämpa vidare mot en mer rättvis framtid. Detta trots svåra förhållanden och knappa resurser. Det inger hopp och ger en energi att fortsätta engagera sig för internationell solidaritet och global rättvisa.

**STEFAN GRANLUND, KARIN SJÖSTEDT
OCH JOHANNA OHLSSON**