



# Vägen till fred kräver kompromisser

Magnus Forsberg befarar fler konservativa krafter på beslutande poster

I upptakten till nästa års viktigaste milstolpe, president- och provinsval, kommer konservativa, antivästerländska strömningar att vinna gehör och nästa president kommer att befinna sig i ett uselt förhandlingsläge. För att bli vald måste han behöva göra omfattande kompromisser, vilket kommer resultera i fler konservativa krafter på beslutande poster i provinsråd, myndigheter och ministerier.

Av de två största väpnade motståndningsgrupperna motsätter sig talibanerna presidentvalet medan den väpnade delen av Hezbi-e Islami tidigare i år har signalerat att de kan tänka sig att ställa upp i valet med en egen kandidat. Detta förutsatt att de "utländska ockupanterna" lämnar landet.

Dessvärre har valet 2014 alla förutsättningar att bli precis lika farsartad som det förra, med omfattande valfusk. Misstro och missnöje över valresultatet kan sätta igång krafter som kräver en delning av landet. Inte nödvändigtvis genom regelrätta

»» *Dessvärre har valet år 2014 alla förutsättningar att bli precis lika farsartad som det förra, med omfattande valfusk.*

Magnus Forsberg

strider och krav på oberoende från Kabul, utan snarare krav på större inflytande över tillsättande av chefer och andra nyckelbefattningar inom den provinsiella säkerhetsapparaten.

## Väpnat motstånd en del av freden?

På sikt är det sannolikt att det blir en kompromiss mellan den afghanska regeringen och det väpnade motståndet. En möjlig väg till fred alltså, men detta sker medan det internationella intresset för Afghanistan dalar.

En konsekvens av ett minskat internationellt intresse är färre fältorienterade utländska biståndsorganisationer, färre FN-kontor och färre oberoende lokala medier som upptäcker och vågar rapportera om orättvisor och övergrepp. Därför kommer livsviktig information från regioner som ligger utanför Kabul och provinshuvudstäderna inte uppmärksammas av beslutsfattare eller utländska givare.

En politisk kompromiss, i kombination med minskat internationellt intresse, har ett pris; ännu sämre situation för redan utsatta minoritetsgrupper vars situation inte kommer att höras eller synas. ■



Text & bild | **Magnus Forsberg**  
Rådgivare inom riskhantering  
och tidigare säkerhetsansvarig  
för SAK i Afghanistan



Aven publicerad i  
globalarkivet.se