

# RUBEN MAURY

## EN PAPUANSK FRIHETSKÄMPE

I början av åttiotalet arbetade jag som elektriker på Arla, på Enskedemejeriet. Det var en av mina första dagar på jobbet och jag hade fått en arbetsorder där jag skulle serva en kvarn där man kasserade mjölkförpackningar som det blivit något fel på.

Det var ingen trevlig arbetsplats. Den stank av sur och ruttet mjölk. Det var där jag mötte Ruben första gången. Han hade nog rätt nyligen kommit till Sverige och talade ännu inte så bra svenska men vi hade inga problem att kommunicera. Han såg ofta glad ut och han gjorde servicearbetet vid kvarnen så mycket lättare. Lite längre fram mötte jag honom hemma. Jag bodde då på Granängsringen 28A i Bollmora och jag stötte ihop med honom utanför Domus i Centrum.

### Kassettband med musik

Det visade sig att vi var grannar, han bodde i 28B! Han bjöd hem oss på middag. Han sa att det skulle bli en middag från hans hemland och den var fantastisk och kryddstark! Han berättade att han var utbildad läkare, med utbildning i Holland. Han berättade om kriget och om kampen för självständighet. Vid ett tillfälle tog han fram några kassettband med musik. Jag förstod aldrig om det var han själv som var med och spelade men det var toner från hemlandet och det var vackert.

Min son Martin brukade vara med, han var bara två, tre år då och jag minns att Ruben bara skrattade när Martin i barnsligt oförstånd kastade en kudde på papegojan han skaffat. Gojan klarade sig. En fredag när jag

kom upp till honom var han så glad. Han bad mig sitta ned i soffan. Sen försvann han men var strax tillbaka med en kille lika liten som han själv, yngre men med ett lika brett och strålande leende. "-Det här är min son!". De var så lyckliga.

### Räddade livet på många

Jag minns att Ruben visade bilder från kriget i djungeln. De levde/lever ju sina liv under mycket primitiva förhållanden, jämfört med oss. Jag tror att hans roll som läkare var väldigt betydelsefull och han räddade livet på många av sina kamrater. Tyvärr är det mest minnesfragment jag har kvar från våra samtal.

En lustig sak jag minns är att han satte upp spelkort på olika ställen i sin lägenhet. Över dörrar, på väggar under saker i nån hylla med mera. Jag frågade honom varför men då blev han lite besvärad och svarade bara "-Tabu". Det var antagligen nåt magiskt, religiöst som betydde saker för honom som jag aldrig förstod.

Vid ett tillfälle berättade han att han skulle resa till ett afrikanskt land, jag minns tyvärr inte riktigt klart vilket men det kan ha varit Madagaskar. Han skulle delta i ett möte med sin exilregering, eller om det var ett möte arrangerat av FN. Tyvärr är även det luddiga minnen. Så här i efterhand önskar jag att jag hade skrivit ned det han berättade. Hans berättelser var både spännande och intressanta. Det är väl därför han har funnits i bakhuvudet på mig under halva mitt liv.

Det är mycket jag själv undrar över och det skulle vara intressant att läsa vad andra skrivit. Jag kanske var en av de första svenskar han lärde känna, en ung ensamstående pappa som hade



fullt sjå att få livet att gå ihop. Jag var bara några år över tjugo men då som nu väldigt intresserad av andra människor och kulturer.

### Frihetskämpe och överlevare

Ruben hade svårt att få jobb som läkare i Sverige men han pluggade till apotekare och så vitt jag minns fick han även anställning. Jag bytte jobb och efter några år flyttade jag från Bollmora. Ruben och jag höll kontakt en tid men kontakten rann tyvärr ut i sanden. Kvar fanns minnen av en frihetskämpe och överlevare och jag har aldrig glömt honom. Många gånger har jag tänkt kontakta honom, men det blev aldrig av och nu är han död. Det känns så sorgligt och mina tankar går till hans familj och vänner. Vila i frid Ruben.

**Stefan Langwagen**



*Bild tagen i Östersund i februari 2012, i samband med kören Mozaiks föreställning "Sampari-Morgonstjärnan". I mitten Ruben Maury, till vänster står Benny Wenda och till höger Erisam Ap. Foto: Suzanna Petersson Kero*

## "Gjorde starkt intryck"

## Kondoleanser

**"Hej!**

Jag har ett ledsamt meddelande. Ruben Maury gick på lördagskvällen bort efter en tids sjukdom. Ruben skulle ha fyllt 81 år på tisdag. Ruben var aktiv in i det sista. Hans glädje och stolthet i samband med föreställningen Sampari- Morgonstjärnan i Östersund i februari 2012 är oförglömlig.

Se gärna: <http://www.youtube.com/watch?v=2zt1PNbLBx4>

Den papuanska motståndskampen har nu mist en av sina mest hängivna och ödmjuka trotjänare. Jag har mist en av mina finaste vänner. Rubens familj har mist en djupt älskad familjemedlem, och det är till dem jag i idag sänder mina tankar.

/Med vänliga hälsningar  
Thomas Petersson "

**"Vila i frid, Ruben, och må du från andra breddgrader slutligen åse ett självständigt och fritt Västpapua. Du var en person med ett varmt hjärta och ett varmt leende, och jag vet att du har spridit mycket glädje kring dej."**

/I all vänlighet, Klas Lundström  
journalist & författare  
[www.klaslundstrom.com](http://www.klaslundstrom.com)  
@KlasLundström"

**"Ruben var en värmande solstråle i samband med kören Mozaiks föreställning Sampari- Morgonstjärnan. Måtte hans och andras kamp för ett fritt Västpapua leda till målet.**

/Hälsning Börje Hall f.d. ordförande i kören Mozaik"

**"Detta var mycket tråkigt att höra.**

Vi träffade Ruben Maury ett par gånger, i samband med en intervju och något mer tillfälle – men det var ganska många år sedan. Hans dotter höll, med en uppstoppad paradisfågel på huvudet, senare ett föredrag på ett arrangemang vi genomförde. Jag minns detta som om det var igår. Ruben Maury gjorde starkt intryck och det är en stor förlust att han nu inte längre går bland oss här på jorden.

/Henrik Persson,  
Föreningen Fjärde Världen"