



Leopoldo López, partiledare för Venezuelas "Folkvilja"

Yoani Sánchez hoppas på uppror på Kuba

Ett nytt "kallt krig"

Tom Hayden

Det nya "kalla" kriget riktas inte mot en kommunism som hotar att ta över världen, utan handlar om USAs världsherravälde. Men precis som i det gamla hyllas dominoteorin, nu mot de demokratisk valda ledare som driver en självständig politik. Om USA lyckas fälla en, så faller alla var tanken i kriget mot Vietnam, och mot Kuba.

2000-talet hann knappt inledas förrän den nya dominobricken som måste fällas steg fram, Venezuela, med en, enligt den liberala konstens alla regler, folkvald president. Efter det misslyckade kuppörsöket 2002 har den undergrävande verksamheten fortsatt fruktlöst mot den nya vänster som segrat i val efter val i Latinamerika.

Problemet för USA var hur de skulle kunna sabotera Chavez utan att öppet motsätta sig demokratiska val. Möjligheten låg i nyliberalismens nydefinition av demokrati som liktydig med fri marknadskapitalism. Därmed stod varje form av samhällsegendom, kollektivavtal, matsäkerhet, konsument- och miljöskydd med mera i motsättning till demokratin. Och ett nytt kallt begrepp såg dagens ljus, den folkvalda "diktatorn", ett begrepp som snabbt fick genomslag i internationella – och svenska mediers och politiska etablissemangs – rapportering framför allt från Venezuela. Denna folkvalda "diktatur" måste stoppas. Miljarder satsades på undergrävande verksamhet, desinformation, propaganda och i slutändan kuppörsök, företrädesvis genom våldsamma upplopp av USA-finansierade grupper ledda av de inhemska oligarkierna.

Denna nya kallkrigsfilosofi såg en öppning i Latinamerika efter Chavez död. Plötsligt har den exilkubanska extremhögern i USA fått kongressen att besluta om en upptrappande spiral av sanktioner mot Venezuela. Tanken är att Kuba kommer att gå under när de berövas Venezuelas olja, folket kommer att resa sig och riket återföras till USAs domän.

2000-talets nya kalla krig riktar sig mot parlamentariska valresultat som inte tjänar USAs och EUs intressen. Så har deras undergrävande verksamhet i allt större utsträckning riktats mot "populistiska regeringar", som de kallas som sätter folkflertalets behov före USA/EU-bolagens.