

## Venezuelas våldsamma opposition

# 162 angrepp på kubanska läkare

Eva Björklund

Under våren 2014 har den våldsamma oppositionen utfört 162 angrepp på kubansk hälsopersonal. I april gav Venezuela medaljer till två som varit nära att innebrännas levande vid ett anfall mot en vårdcentral i delstaten Lara.

Attentaten kommer efter privata mediers enorma kampanj mot Kuba i de 80 % av medieutbudet som de kontrollerar. De får stöd och spridning i de stora internationella medierna som deltar i de senaste månadernas intensifiering av kampanjen mot påstådd "kubansk inblandning i Venezuela". Nästan dagligen publiceras rykten, anklagelser och vittnesmål, många helt galna, om påstådda kubanska säkerhetsagenter. Syftet är att inbilla folk att det är Kuba som tar de stora politiska besluten i Venezuela och att de kubanska läkarna är agenter och spioner.

I Venezuela finns över 30 000 kubanska hälsoarbetare. De har ansvaret för närmare 11 miljoner människor, huvudsakligen i fattiga områden där det tidigare helt saknades den mest grundläggande hälsovård. De första biståndsarbetarna kom redan 1999 i samband med svåra översvämningar. År 2003 inleddes programmet i stor skala med kubanska familjeläkare i alla fattiga grannskap.

Angreppen på kubaner har ända sen statskuppen 2002 ingått vid varje offensiv högeroppositionen dragit igång.

Efter president Nicolas Maduros valseger i april 2013 angreps 25 vårdcentraler som drivs i samarbete med Kuba.

Anmärkningsvärt är att när spanska dagstidningen El Pais hade ett reportage om angrepp på solidaritetsarbetare i världen så nämndes inga övergrepp mot kubansk personal. Inte heller venezolansk, utan bara övergrepp mot hjälparbetare från USA/EU. Det stämmer med den vanliga nykoloniala mentaliteten i västerländska medier. Uppgifterna till artikeln hade El Pais hämtat från "Aid Worker Security Database", finansierad av USAID och andra västliga byråer. Inte heller på organisationens hemsida finns ett enda omnämnande av aggression mot kubaner. Svenska medier är inte bättre.

På samma sätt ignorerar medierna det jättelika Sydsydsamarbete där Kuba går i spetsen. Däremot uppmärksammas ofta de i och för sig hedervärda men ofta helt obetydliga insatser olika NGOer i EU och USA gör. Som spanska El Mundo som på en helsida slog upp stödet till ett barnhem på Haiti med 40 barn. Men inte ett ord om 14 års kubanskt solidaritetsarbete i landet som lärt 320 000 haitier att skriva och läsa och som genomfört 367 000 operationer, för att bara nämna några siffror.

Källa Cubainformacion.tv 140424  
översättning Zoltan Tiroler

