



Studera spanska i Cienfuegos

Text & foto Minna Skans

En sen kväll i slutet av mars anlände en grupp trötta svenskar, efter timmar av flyg och bussresa, till Cienfuegos, som ligger på Kubas södra kust och går under namnet "La perla del sur". Det var klassen som under två månader framöver skulle studera spanska på universitetet, Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Spanskakursen ordnas av Kvarnby Folkhögskola i samarbete med Svensk-kubanska föreningen och universitetet i Cienfuegos som har lång erfarenhet av utländska studenter som pluggar spanska. I fem veckor innan vi anlände till Kuba studerade vi Kubas historia, samhällssystem och utmaningar för att sedan ha tio veckors spanskastudier på plats. Studierna innan avresa handlar bland annat om Kubas historia även bortom revolutionen 1959, om USAs blockad, om skolreformer och om landets beredskap för naturkatastrofer. Väl på plats i Cienfuegos är det glosor, samtalsövningar och språkstudier på alla plan som gäller. Spanskstudierna i Cienfuegos sker på universitetet som ligger några kilometer utanför stadskärnan och resan dit går i överfulla bussar eller i en kollektivtaxi de dagar då tiden är knapp eller hettan för stor för att orka vänta. Universitetsområdet består av flera stora fyrvåningshus som rymmer fakulteter som samhällsvetenskap och humaniora, ekonomi, teknik. Universitetsbyggnaderna ligger i en lummig park och på området finns också studenthotellet där många av de internationella utbytesstudenterna, bland annat från Angola och Colombia. Där bor även en del av oss som deltar i Kvarnby folkhögskolas kurs.

Studentliv

Som studenter, bland drygt 4000 andra på universitetet, i Cienfuegos kommer vi lätt in i staden, vi blir snabbt igenkända och blir vänner med flera ortsbor och andra studenter. Den naturliga mötesplatsen i staden är den livfulla Malecón, strandpromenaden som avslutar stadens huvudgata. Om kvällarna är det där spanskan övas och används i praktiken. Genom att vara i staden under längre tid, och genom de värdfamiljer med "casas particulares" – hyr ut rum i sin bostad - som vi bodde med, kom vi djupare

in i det kubanska samhället än vad det går att göra som turist. En del av oss studenter tränade boxning på lokala gymmet eller salsa på torget, vi blev stammisar på en del restauranger och lärde oss hur man dealar taxis bäst. Vill man ha ut mycket studentliv under sin tid i Cienfuegos är det smart att bo på studenthotellet på universitetsområdet, där man bor i korridor med studenter från hela världen.

Upptäcka Kuba

På många sätt är Cienfuegos en bra utgångspunkt för att upptäcka Kuba. Vi åkte med universitetet på flera utflykter, som alla låg bara någon timme bort, bland annat Playa Giron platsen för USA invasionsförsök 1961 och Santa Clara där ett stort Che Guevara monument finns och han även ligger begravd. Vi studenter använde de lediga helgerna för att även besöka Trinidad, Matanzas och såklart den fina stranden precis utanför Cienfuegos. När man går kursen under våren är man på Kuba under första maj och vi reste hela klassen till Havanna för firande där vilken var en mäktig upplevelse. Vi hade lärt från tidigare studenter att det gällde att vara uppe tidigt, men trots vi var ute redan klockan sju på morgonen hade redan hundratusentals samlats vid revolutionstorget: La Plaza de la Revolución. Även i Cienfuegos är firandet stort, med cirka 50 000 deltagare i en stad med ungefär det dubbla antalet invånare, och under veckor innan pågick pyntandet och finputsandet inför arbetarnas högtidsdag.

Rom, språkstudier och sol.

Spanskan övades väl under palmerna, drickandes rom, men att studera på Kuba var mycket mer än bara sol och spanskastudier. Det var att dansa till reggaeton och salsa, möten med människor, naturupplevelser, santeríaakarneval med mera i ett försök att komma i lite närmare kontakt och få insikt om hur Kubas samhällssystem fungerar och det tålmod som kan krävas i kontakt med byråkatrin. Nästa grupp studenter som kommer att få uppleva allt detta reser i dagarna, sen fortsätter Kvarnby Folkhögskolas kurs med start både vår och höst.