



Iranskfödda Golshifteh Farahani spelade huvudrollen i filmen *Tålmodets sten*. En filmatisering av Atiq Rahimis bok med samma namn.

Tabubelagda kvinnotankar i

Tålmodets sten

Tålmodets sten utspelar sig på en okänd plats i Afghanistan. I bakgrunden hörs det skrällande ljudet av krigets alla vapen. En kvinna utan namn i 30-årsåldern blir alltmer desperat. Hennes man, krigshjälten, har fått en kula i nacken och ligger i koma på en madrass i hemmet. Hans släktingar har övergivit dem och flytt. Till slut lämnar kvinnan barnen hos sin faster (som är prostituerad) men inte för att överge sin familj och själv fly, utan för att återvända.

Det är i detta rum, där maken befinner sig, som filmen mestadels äger rum. Trots ett otroligt vackert foto är det kvinnans monolog som trollbinder och driver filmen framåt. Gradvis blir hon allt mer ärlig och bekväm med att dela med sig av sina tabubelagda tankar, mörka sorger och bekännelser. Det är nämligen den första gången, under det tio år långa äktenskapet, som hon känner att hon kan öppna sig ohämmat. Tänk bara, om maken hör vad hon säger? ■

Film | *Tålmodets sten*

Filmen var Afghanistans Oscarsbidrag för bästa utländska film 2013. Den bygger på regissören Atiq Rahimis framgångsrika roman med samma namn som fick Frankrikes finaste litterära pris, *Prix Goncourt*, år 2008. Huvudrollsinnehavaren Golshifteh Farahani fick pris för sin rollprestation vid *Asian Film Awards* 2013. Filmen hade svensk biopremiär i december 2013.

Och bergen svarade

Nu på storocket!

Om du gillade *Flyga drake* och *Tusen strålande solar* får du inte missa Khaled Hosseinis senaste roman, en djupt rörande släkthistoria om hur de val vi gör ekar genom generationer. I den fattiga lilla byn Shadbagh i Afghanistan säljer Sabor sin fyraåriga dotter Pari när han inte längre kan försörja sin växande familj. Pari och hennes bror kommer för alltid att känna saknaden av varandra, och den dag de äntligen möts igen är det kanske redan för sent.

Temat i Khaled Hosseinis hjärtslitande familjesaga är bröder och systrar – som

älskar, sårar, förräder och förlåter, som är i stånd att döda men också att ge sitt liv för varandra. Nu ute i storocket. ■



Den afghanske författaren Khaled Hoseini har gjort stor succé med *Flyga drake*, *Tusen strålande solar* och nu senast *Och bergen svarade*.

