

SISTA ORDET.

SAMHÄLLSUTVECKLING är komplicerat. Vad är det som har gjort Sverige till det land det är i dag? Det finns tusentals faktorer som samverkar som historia, omvärld, geografi, normer och värderingar.

För en del länder är bistånd en nödvändig förutsättning för samhällsutveckling. Biståndet påverkar då ekonomin och beslutsgångarna, vilka samhällssektorer som utvecklas, vilka människor som får jobb, om barn får gå i skolan och om människor får hälsovård. Samtidigt är biståndet aldrig isolerat från det övriga samhället med all sin komplexitet – det räcker alltså inte med ”bara pengar”.

INFLÖDET AV BISTÅND till Afghanistan har varit enormt de senaste åren och viktiga framsteg har gjorts inom exempelvis utbildning och hälsovård. Mycket har alltså varit bra, men ibland har biståndsinsatserna planerats och genomförts utan kunskap om och hänsyn till omgivningen. Stora delar av biståndet har därför gått tillbaka till samarbetsländerna i form av exempelvis löner och kontrakt med olika företag. De flesta analytiker är också överens om att det stora inflödet, i kombination med alltför låg kunskap och bristande uppföljning, har förvärrat korruptionen i landet.

Att bedriva bistånd i Afghanistan innebär ett stort ansvar som kräver kunskap, målmedvetenhet och tålamod. Det förutsätter att vi förstår kontexten, lyssnar på målgrupperna, planerar och genomför på ett sätt som gör skillnad.

NU NÄR SVERIGE utökar sitt bistånd till Afghanistan vill vi bidra till att det ska bli så effektivt som möjligt. Det är därför vi nätverkar med andra svenska organisationer som är verksamma i Afghanistan.

Det är därför vi har en tät dialog med Utrikesdepartementet och Sida för att påverka biståndets inriktning, så att det når de fattigaste människorna på landsbygden. Det är därför vi sprider kunskap om Afghanistan i medier samt genom samtal, föreläsningar och kultur-evenemang.

Och allt det ska vi fortsätta med, för Afghanistan kommer att behöva vårt stöd många år framöver. ♦

”

Att bedriva bistånd i Afghanistan innebär ett stort ansvar som kräver kunskap, målmedvetenhet och tålamod

Börjar blogga

Anna-Karin Johansson är en av få personer som regelbundet befinner sig i Afghanistan. Nu har hon börjat blogga på annakarinjohansson.wordpress.com

- Afghanistan beskrivs ofta som sargat av konflikter, fattigt och oförståeligt. Visst är problemen många i ett av världens fattigaste länder men där finns också förändringsvilja, målmedvetenhet och nya idéer. Jag vill balansera bilden av utvecklingen i landet och ge tips på vidare läsning till alla som liksom jag har drabbats av ”The Afghan flu”.



Anna-Karin Johansson

ANNA-KARIN JOHANSSON
GENERALSEKRETERARE, SAK