

Därför är jag Palestinavän

Vad är en vän? Jag tänker först och främst på personliga relationer. När jag åkte på uppdrag som ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina sommaren 2004 fick jag många palestinska vänner. Många som generöst öppnade upp sina hem och delade med sig av sina liv. Som följeslagare var mitt uppdrag att jobba med den israeliska fredsrörelsen, vilket gjorde att jag framför allt träffade israeler. Många av dem blev mina vänner. Den person jag kom närmast var 19-åriga Lior Vered. Trots sin låga ålder imponerade hon oerhört på mig med sin skarpa analys av konflikten och hennes kompromisslösa motstånd mot occupationen. Också det mod hon visade på genom att vägra militärtjänst trots att hon hade en pappa som var general i den israeliska armén. Nästan varje vecka var hon ute på ockuperat område för att tillsammans med palestinier kämpa ickevåldsligt mot occupationen.

En vän betyder även ett förhållningssätt i livet för mig. Jag vill leva på ett sätt så att jag potentiellt skulle kunna bli vän med vem som helst – oavsett kön, ursprung, historia eller personlighet. Jag har ambitionen att det inte ska finnas några murar mellan mig och andra människor. Detta betyder inte att jag accepterar alla typer av beteenden eller åsikter. Feministen *Barbara Deming* talar om de två händerna. Den ena handen välkomnar, bjuder in till samtal och vänskap. Den är helt öppen i sin inbjudan, det finns ingen diskriminering av vem handen bjuder in. Den andra handen säger stopp vid förtryck, orättvisor eller våld. Denna hand accepterar inte kränkande eller orättvist beteende. Detta gäller både vänner och främlingar. Det revolutionerande som ickevåldsrörelsen kommer med är att dessa två händer kan fungera tillsammans.

Därför är det tex. möjligt att kunna säga till en palestinier att jag vill vara din vän men jag kommer att göra motstånd om inte kvinnor behandlas jämställt med män. Därför är det också möjligt att säga till en israel att jag gärna vill vara din vän men jag kan komma att göra motstånd mot ditt lands okkupation.

Därför är jag Palestinavän...och potentiell vän med resten av världen.

Martin Smedjeback

