

Därför är jag Palestinavän

Mitt intresse för politik och samhällsfrågor märktes på allvar när jag gick i högstadiet. Det som fick mig att bli engagerad var min starka tro på människors behov av frihet. Frihet att själva få välja hur de ska leva och utforma sina liv. Liberalism var den ideologi som låg mig närmast med sin grund i varje människas individuella frihet, men också stort socialt ansvar för att öka människors möjligheter till valfrihet. Därför valde jag tidigt att engagera mig i liberala ungdomsförbundet (LUF). Då var folkpartiet fortfarande mer kända för sin kamp för friare invandring och mänskligare samhälle, än för dataintrång och språkrav. De frågor som låg mig närmast om hjärtat var hur vi skulle kunna öka friheten inte bara för oss i Sverige, utan för folk i hela världen. Mitt perspektiv är att vi som lever i Sverige har haft tur i livets lotteri och blivit födda i ett land där vi har fri sjukvård och utbildning och där man inte fängslas för att vi ifrågasätter staten. Därför tycker jag vi har en skyldighet att arbeta för att människor som idag lever i ofrihet får mer frihet.



Mina första minnen av Israel-Palestina konflikten är från när jag bara var 6-7 år gammal och såg på tv hur israeliska tanks och soldater sköt mot palestinska barn under första intifad. Detta upprörde mig och utan att ha någon större förståelse för konflikten har känslan levt kvar i mig att palestinierna är den utsatta parten i konflikten.

Jag har många gånger fått debattera och försvara min inställning i Israel-Palestina konflikten mot andra liberaler som ser mitt och andras stöd för Palestina som ett hot mot Israel och därmed friheten. Israel har för dem blivit en oas av liberal demokrati i ett hav av länder som föraktar allt vad frihet är. Denna myt har tyvärr vuxit sig alldeles för starkt inom hela borgligheten och måste med kraft krossas. För Israel är ingen försvarare av frihet och liberalism, tvärtom är det ett land starkt kopplad till religiös fanatism och konservatism. Än viktigare är att lyfta fram palestiniernas situation och visa hur orimlig deras situation är enligt liberala principer. Palestinierna stoppas dagligen i sitt eget land i vägspärrar där de får sitta i timmar, en mardröm för alla oss liberaler som i århundraden slagits för att få bort tullar och gränser. En av de största liberala segrarna under 1900-talet var när Berlinmuren föll. Men nu håller en ännu större och längre mur på att byggas på Västbanken, men den försvarar folk som kallar sig liberaler. Det smärtar mitt liberala hjärta. Israels och deras försvarares syn att muren ska skydda mot terrorism ger jag inget för. Varför byggs den då på palestinsk mark?

Trots att det ser mörkt ut just nu för Palestina, är jag aktiv inom PGS för att jag är övertygad om att Israel kommer bli tvingad till att slutföra ockupationen. Från ett inre tryck av israeler som tröttnad på politikernas tomma ord om att hårdare tag mot Palestina leder tills större frihet och trygghet för dem. Ett land som ockuperat ett annat land kan aldrig bli ett fritt land. Men tryck kommer också komma från Västvärlden där folk allt mer kommer öppna ögonen och se att Israel inte är en försvarare av frihet och demokrati, utan stället ett hot för det.

Per Gustin



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Sweden License. To view a copy of this license, visit creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/