



Södertälje på marsch

En glädjande nedläggning!

Vania Rodriguez, Tomas Viden

Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González är alla tillbaka på Kuba. Tillbaka bland sina nära och kära, omfamnade av ett folk som så länge längtat efter och kämpat för deras återkomst.

Kubanernas glädje delas av många världen över. Sedan domarna föll i december 2001 har folk i många länder protesterat mot detta djupt omoraliska, politiskt grundade justitiemord. Hundratals kommittéer för för De5 har spritt kännedom om fallet, och satt press på Washington.

I Sverige uppstod tidigt en rörelse för De 5 kubanska antiterroristerna. De första initiativen togs 2002 av latinamerikaner i Stockholm och Tidskriften Kuba. Många tog kontakt och brevväxlade med De 5 i fängelse vilket fortgått genom åren. I Svensk-Kubanska Föreningen diskuterades hur en kampanj skulle kunna organiseras. För att bredda arbetet och kunna engagera de som utan att tillhöra Svensk-Kubanska insett den upprörande orättvisa som drabbat De 5. bildade lokala kommittéer och aktivister 2008 en nationell Frige De5-Kommitté, ett nätverk med ett konkret syfte för att verka till den dag målet – De5:s frigivning – uppnåtts.

En namninsamling riktad till USA:s regering drogs ingång, och fick tusentals underskrifter. Appellmöten började hållas i Stockholm, Eskilstuna och Göteborg. Medlemmar i Göteborgsavdelningen tillverkade banderoller som spreds till föreningens övriga avdelningar.

Svensk-Kubanska tryckte också en rejält stor upplaga av en innehållsrig broschyr om De5 och under våren 2004 tog de ett beslut om en aktion som skulle sträcka sig från USA:s nationaldag 4 juli till Kubas stora revolutionära helgdag 26 juli. Under tre veckor spreds varje dag information om De i centrala Stockholm. Två stora kampanjmöten hölls på Sergels torg och latinamerikanska radiostationer i Stockholm deltog med intensiv information. "Basen" för aktionen var ett militärtält på Solidaritetshusets gård på Söder. Där fastade fem aktivister i protest mot justitiemordet och flera seminarier om De5 hölls i Solidaritetshuset.

Det blev inledningen till årliga "sommaraktioner" för De5. 2005 blev det "10 dagar för De5 i Eskilstuna". Året

därpå "10 mil för De5", en marsch från Nyköping till Stockholm. Andra exempel har varit "50 mil för De5" på cykel från Göteborg till Stockholm och "10 dagar för De5" i Malmö, en fasteaktion i en husvagn utanför Folkets Park. Denna fasta liksom den i Eskilstuna ledde fick mycket bra genomslag i lokala medier. Också då sommaraktionerna varit upplagda som turnéer "5 städer för De5" har genomslaget lokalt ofta varit gott.

Ett annat resultat av första sommaraktionen blev att kampanjen för De5 förankrades på flera orter i landet som Malmö, Göteborg, Eskilstuna, Västerås, Norrköping och Uppsala.

Aktionen 2004 följdes också upp med en stor uppvaktning på utrikesdepartementets Latinamerika-avdelning. Under åren blev det två uppvaktningar till.

I Sverige har de stora medierna varit tysta om fallet som sju dövstumsinstitut. Endast de små veckotidningarna på vänsterkanten har genom åren ägnat De5 uppmärksamhet. Även när Irma González, dotter till den fängslade René, besökte Sverige togs det bara upp i lokala medier. I riksdagen har De5 aktualiserats genom interpellationer av riksdagsledamöterna Sermin Özurküt och Torbjörn Björlund och skriftliga frågor av ledamoten Amineh Kakabaveh (samtliga vänsterpartister). Utrikesministrarna Freivalds respektive Bildt avfärdade interpellanternas krav på handling. Carl Bildt med sedvanlig arrogans.

Mot bakgrund av de stora nationella mediernas tystnad har tidskriften Kuba och hemsidorna svensk-kubanska.se och frigedefem.blogspot.se varit av stor vikt för att fortlöpande informera om fallets utveckling.

En viktig del i De5-Kommitténs arbete blev återkommande aktioner utanför USA:s ambassad i Stockholm. Allt vad rörelsen för De5 gjorde hade ju som mål att bidra till att sätta press på USA:s regering. Därför blev det viktigt att engagera kända personer inom politik, kyrkliga samfund, juridik och kultur. Vid sidan av alla appellmöten och seminarier blev dessa kända och i Sverige tunga namn av stor betydelse i samband med upprop till USA:s regering. Detta särskilt som detta deltagande av kända namn ägde rum parallellt med motsvarande mobiliseringar i ett stort antal andra länder.



En kväll på Gula Villan i Stockholm



"50 mil för De5" på cykel från Göteborg till Stockholm

Rörelsen för rättvisa för De5 har också hela tiden hämtat styrka ur det faktum att den haft en internationell spridning. Detta har skänkt mening åt varje initiativ, nationellt och lokalt!

Den svenska kommitténs nationella samordnare Vania Ramírez har arbetat i nära kontakt med den Internationella Kommittén, med säte i Kalifornien, och med den europeiska samordningskommittén i Bryssel, där hon ingått.

Som resultat av den internationella samordningen har under de senaste tre åren arrangerats "5 dagar för De5 i Washington". De samlade ett betydelsefullt internationellt deltagande och som riktade sig direkt till ledamöter i USA:s kongress. Arrangemanget 2014 var mycket kraftfullt, med deltagande av den kanadensiske journalistikprofessorn Stephen Kimber, den före detta tjänstemannen i utrikesminister Colin Powells stab Lawrence Wilkerson samt Wayne S. Smith, i början av 80-talet chef för USA:s intressekontor på Kuba. Kimber hade just kommit ut med en bok om De5 (What Lies Across the Water). Washingtondagarna 2014 ledde till ett medialt genombrott. Både Washington Post och New York Times började skriva om De5. Det vi inte visste då var att USA och Kuba inlett förhandlingar.

Stor betydelse fick säkert också den internationella konferensen om De5, som hölls i mars 2014 i London. Från Sverige deltog representanter från Svensk-Kubanska Föreningen, Kommittén Frige De Fem och Cubanos por Cuba. Londonkonferensen var ordnad som en tribunal. Tre respekterade höga jurister från Sydafrika, Indien och Frankrike formulerade tribunalens slutsatser i form av en kraftfull uppmaning till USA:s regering att upphäva justitiemordet.

Den svenska rörelsen deltog genom den De5-kommitténs samordnare aktivt både i organiseringen av Washingtondagarna och av tribunalen i London.

När alla De 5 antiterroristerna den 17 december 2014 kunde förenas i frihet på Kuba, var detta en seger för en

långvarig kamp för rättvisan, där rörelsen i Sverige aktivt deltagit.

Naturligtvis fanns det flera andra faktorer som var avgörande för den lyckliga utgången. Inte minst kubanska regeringens och folkets aldrig sviktande kamp för sina hjältar. Till bilden måste också fogas den juridiska kampen, och det kan inte uteslutas att en viktig bakgrund till Obamas beslut var att vilja undvika att överklagandet i Miami skulle tas upp i rätten. Då skulle det ha blivit allmänt känt att avdelningar inom USA:s utrikedepartement under tiden för rättegången 2000-2001 i hemlighet och olagligt betalat totals journalister för att skriva hetsartiklar mot De5.

Den internationella rörelsen och vår rörelse i Sverige, för rättvisa för Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón och René, har fört en kamp som till slut segrat. Vår envetna uppslutning för de orätfärdigt dömda och vår ständaktiga försäkran att aldrig ge upp har betytt mycket. Om detta har De 5 kubanerna och deras anhöriga tydligt vittnat.



Fasteaktion i en husvagn utanför Folkets Park i Malmö