



Från Sverige var vi över 30 deltagare i brigaden och de övriga var från Tyskland, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland.

## *Nordiska brigaden 2014* Viktoria Hallberg

“Vi har mött pensionärer från senioruniversitetet som studerar för att utveckla sin roll i samhället och i sina familjer. Vi har sett hur barn med funktionshinder får utbildning med respekt och värme på sina egna villkor utan att åsdosättas samhället. Vi har haft seminarier om demokrati och mänskliga rättigheter och utvecklingen av den kubanska ekonomiska modellen. Vi har arbetat på fälten tillsammans med våra kubanska vänner, sett fantastiska kulturframträdanden och på kvällarna gör vi vårt bästa på salsalektionerna.”

Det sa de svenska brigadledaren Martin Österlin i ett tal för den Nordiska Brigaden på Internationella Brigadlägret Julio Antonio Mella. Talet hölls vid den traditionsenliga Vänskapsbrasan Hoguera de la Amistad, detta år förlagd till brigadlägret. Vård för både brigaden och Vänskapsbrasan var ICAP, Kubanska institutet för vänskap med folken. Till kvällen inbjuds, utöver brigadörerna, representanter från olika ambassader för att fira vänskap och samarbete och bjuda varandra på traditionella maträtter från sina länder.

En speciell gäst under kvällen var Fernando González, en av De 5 kubaner som fängslades av USA 1998. Fernando som varit fri i ett år framförde de övrigas hälsningar och tack för den internationella solidaritet som bidragit starkt till de att de tre som ännu satt i fängelse frigavs endast några dagar tidigare.

Det kom som en total överraskning den 17 december. Vi brigadörer var samlade för att ta del av information om detta groteska brott mot alla juridiska grundprinciper och träffa familjemedlemmar till De 5. Men vi fick veta att de hade fått förhinder...! När det under förmiddagen bekräftades att de tre redan var på kubansk mark utbröt en stor glädje bland oss alla.

Ett gediget program fyllde den Nordiska Brigadens tre veckor. Under arbetspassen rensade vi bort vissna blad och ogräs i en lummig bananodling eller ute på stora soliga bönfält, vi skördade yuca, röjde nya odlingsbäddar och planterade i kökets självförsörjningsodling, målade, städade, grävde och byggde på anläggningen. Några fick också möjlighet att prova på att plöja med oxarna



Presidente och Comandante som tillhörde en bonde i byn. Många intressanta studiebesök och föreläsningar väckte frågor och samtal. Några dagars resa brukar ingå i brigaden och i år gick den till Matanzas och turistorten Varadero. Där väntade ett varmt välkomnande av en CDR: Kvarterskommitté för revolutionens försvar. Vi fick information om turismens utveckling och avnjuta milslånga vita sandstränder.

Från det första varma välkommandet till väl förberedda och påkostade studiebesök och imponerande kulturframträdanden är brigaden ett gott exempel på den stora generositet som besökare möter överallt på Kuba.