

Hej blivande kulturminister!

Det är lite oklart vem vi ska vända oss till med våra önsknings och råd, eftersom de rödgrönas budget föll och ett extraval stundar i mars. I höst utsågs Alice Bah Kuhnke till kultur- och demokratiminister, men du som står vid kulturpolitikens roder efter valet kan mycket väl vara någon annan. Grattis, vem du än är, till ditt nya ärofyllda och viktiga uppdrag. Med förhoppning och höga förväntningar ser vi framemot att höra om dina visioner och framtida satsningar. Biblioteken är viktiga för att bibehålla och stärka demokratin och för att alla ska få tillgång till kultur i alla olika former och med alla typer av innehåll. Vi hoppas att biblioteken finns med i dina tankar. För att inspirera dig till ditt nya uppdrag kommer här fyra boktips:

E-böckerna är en viktig framtidsfråga för biblioteken. Med dem när biblioteken fler och nya läsare, kunskapen blir allmän och demokratisk. Helt enkelt blir vi mer tillgängliga för alla. Vi kan erbjuda läsare som behöver det möjligheten att förändra textstorleken eller lyssna på böckerna i mobilen istället. E-böckerna är dessutom en hållbar lösning då vi kan spara på våra skogar. På grund av en haltande e-boksmarknad, kostnadsstunga avtal och DRM-kontrollerande mjukvarumonopol börjar vi tappa tron på e-boken som ett viktigt verktyg i vårt demokratiska uppdrag. Förra regeringen gjorde inget för att lösa det, nu hoppas vi på dig.

Läs: Pelle Snickars – Digitalism



Klyftorna i samhället växer mellan människor, och har flera olika orsaker. En anledning är okunskap. Biblioteken är viktiga för det livslånga lärandet och det måste förstärkas om vi ska motverka avståndet mellan oss. Genom skönlitteratur, poesi, faktaböcker ger vi människor verktyg till att förstå och förklara den samtid vi lever i tillsammans. Med intressanta föreläsare eller bokcirkelrar skapar vi ytor för samtal och möten mellan olika människor och tankar. Vi hoppas att du vill arbeta för att förstärka och utöka biblioteket som mötesplats.

Läs: Liv Strömquist – Kunskapens frukt



Rasismen finns i Sverige men ska inte finnas på våra bibliotek. Biblioteken är viktiga platser för integrationsfrågor och för olika kulturer att mötas. Till biblioteken kommer exempelvis flyktingar från Syrien för att låna språkkurser och lexikon för att med egen vilja så snabbt det går bli en del av det svenska samhället och de använder bibliotekets datorer för att hålla kontakten med familjen. Biblioteken måste fortsätta arbeta med detta, att vara en länk mellan världen och lokalsamhället. Förstärk biblioteket som ett bibliotek för alla.

Läs: Rasismen i Sverige. Nyckeltexter 2010–2014



Barn har länge setts som en prioriterad grupp för biblioteken och runt om i landet finns duktiga barnbibliotekarier som satsar allt för att skapa en inspirerande, fantasiprakande och lärorik barnverksamhet. Fortfarande tenderar dock barnen – och barnverksamheten – ändå ibland att hamna i skymundan. Barnverksamheten kan inte gå runt på fina ord, det behövs faktiska resurser också. Se till att biblioteken kan fortsätta utveckla den viktiga barnverksamheten så att alla barn – oavsett erfarenheter, kunskap och intressen – kan få läsinpiration och verktyg för att hantera det stora informationsflödet. Lyft barnen och stärk barnlitteraturen!

Läs: Katarina Strömgård – En liten röd hare

