



Foto: Christian Forsell

## Fokus på Palestina i internationell bokcirkel

Text: Martin Persson

**Ett tjugotal människor** trotsade ösregnet 15 januari för att komma till biblioteket Garaget i Malmö och diskutera romanen *Morgon i Jenin*. Boken är skriven av den palestinsk-amerikanska författaren Susan Abulhawa och är en släktsaga som följer fyra generationers palestinier, från 40-talet fram till 2000-talet. *Morgon i Jenin* börjar vid tiden för de begynnande sionistiska aggressioner som mynnade ut i den etniska rensningen under Al-Nakba ("katastrofen") 1948, då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem (massakrer ägde också rum). Karaktärerna i boken navigerar genom decennierna i krigets plågsamma hopplöshet och plötsliga nycker. Det är en tung berättelse om krig och förtryck, om sorg och förtvivlan, men också om motstånd, hopp och försoning. Gevärspiporna korsas av olivkvistar.

Arrangemanget var en del i det internationella läsprojektet "One book, many communities" som drivs av nätverket Librarians and Archivists with Palestine (LAP). Diskussionen på Garaget – som arrangerades av LAP i samarbete med BIS och Palestinagrupperna i Malmö och Lund – var i gott sällskap av närmare 40 olika bokdiskussioner världen över, bland annat i Palestina, USA, Kanada, Italien och Sverige (utöver i Malmö ordnades en bokdiskussion i Stockholm på Internationella biblioteket). Alla dessa diskussioner – varav några också var helt virtuella (och därmed kanske ännu mer internationella?) – ägde rum i januari och hade Abulhawas bok i centrum.

Diskussionerna på Garaget utgick ifrån boken, men landade naturligtvis ofta i diskussion om Palestinas moderna historia i allmänhet, och det samtida Palestina som fortfarande lider under en ockupationsmakt. Efter bokdiskussionen visade aktivister från Palestinagrupperna bilder och berättade om en resa till Palestina i höstas. Även dessa bilder och berättelser rymde samma beskrivning som *Morgon i Jenin* av en absurd men stenhård ockupation. Samma mörker och samma små glimtar av ljus.

Läs mer om LAP och läsprojektet på  
<http://librarianswithpalestine.org/>.