



Rapport från 1a Majbrigaden 2015

Betty Möller

Vi var 220 deltagare från 21 länder i alla världsdelar som bodde på Julio Antonio Mella-lägre och arbetade i jordbruk och trädgårdar. Det hade inte regnat på 6 månader, så det var mycket ont om vatten till odlingar, dusch, klädtvätt och toaletter. Men på eftermiddagen den 29. april när vi var på Revolutionsmuseet kom en våldsam regnstorm och översvämmade Havanna.

Sen kom miljondemonstrationen 1 Maj, som är en upplevelse för livet, kubanernas starka sammanhållning blir så tydlig just denna dag. Mitt under marschen kom ett störtregn men ingen lämnade tåget, kubanerna står enade i sin revolution även när det regnar. Raul Castro och Nicolas Maduro var med oss på Plaza de la Revolución i Havanna.

Starka känslor i möte med De 5

Dagen därpå deltog vi det stora Internationella Solidaritetsmötet i kongresspalatset tillsammans med De 5, som hyllades med stående ovationer. När Tony från

Storbritanniens Cuba Solidarity Campaign talade om känslorna vid frigivningen av De5 var inte ett öga torrt. Vi deltog alla i beslutet att nu när De 5 är fria, koncentrera solidaritetsarbetet på att befria hela Kuba från USAs blockad.

Dagen därpå reste vi vidare till Santa Clara och la blommor vid Chemonumentet och tittade på armétåget som gerillan välte av spåret. Sedan Grisbuktens museum och en lågstadieskola och tog ett dopp i Karibiska havet.

Tillbaka på Julio Antonio Mella-lägre fick vi välja mellan träffar med Ungkommunisterna, Kvinnoförbundet, Studentförbundet eller CDR (kvartererskommittéerna för revolutionens försvar) Jag valde sistnämnda och fick bland annat veta att de har bra koll på de så kallade Damerna i vitt, hur de fungerar och vad de gör och tänker göra, att de får betalt från USA, men ska inte tillåtas göra skada. Den 10e maj tog det slut och de som skulle hem åkte till flygplatsen och andra stannade i Havanna.