



UNDPs Världskarta visar i mörkblått de länder i världen som har högsta levnadsnivåindex, HDI, däribland alltså Kuba.

Salim Lamrani: *Fidel Castro & Kubas sociala framsteg*

Genom att prioritera de mest lottlösa har Kuba skapat det mest jämlika samhället i Latinamerika och övriga Tredje Världen. Unescos siffror är talande.

Vad gäller utbildning är

analfabetismen i Latinamerika 11,7 %, i Kuba 0,2 %. skolgång upp till 11 år i LA 92 %, i Kuba 100 % skolgång upp till 14 år i LA 52 %, i Kuba 99,7 %. uppnår gymnasienivå i LA 76 %, i Kuba 100 %.

EU:s ekonomiska och sociala råd:

“Dessa siffror är enastående för utvecklingsländer.” Enligt Unesco har kubanska elever dubbelt så stora kunskaper som en genomsnittlig latinamerikansk: “Trots att Kuba har ett av Latinamerikas lägsta BNP/capita, så har landet de bästa resultaten i grundutbildningen.”

Kuba ligger på 16e plats i världen (nr 1 i Amerika) när det gäller Utbildning för Alla, IDE, som mäter allmän skolutbildning, skriv- och läskunnighet bland vuxna, jämställdhet mellan könen och utbildningens kvalitet. Kuba lägger högst andel i världen av sin BNP på utbildning: 13 % jämfört med USA 7,3 %, Sverige 6,7, Finland 6,4, Storbritannien 6, Italien 4,9 %.

Vad gäller hälsovården är

Barnadödligheten i LA 32/1000, i Kuba 4,6/1 000 levande födda medellivslängden i LA 70 år, i Kuba 78 år. läkare per 100 000 invånare i LA 160, i Kuba 590 med flest läkare i världen i förhållande till folkmängd.

USA:s American Public Health Association skriver: “det finns inga rasbarriärer som hindrar tillgång till hälsovård” och understryker “Kubas föredöme som ett land med politisk vilja att erbjuda en bra läkarvård till alla.

Enligt en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, New England Journal of Medicine “verkar det kubanska hälsovårdssystemet inte vara av denna världen. Det finns för många läkare. Alla har en familjeläkare. Allt är gratis, fullständigt gratis... Trots att Kuba har begränsade resurser så har deras hälsovårdssystem löst problem som vårt (dvs

USAs) ännu inte lyckats lösa.”

FN:s Utvecklingsprogram:

Kuba är enda landet i Latinamerika och övriga Tredje Världen som under det senaste årtiondet finns bland de tio länder med högsta levnadsnivåindex bedömt efter “förväntad livslängd, utbildning och levnadsstandard.”

UNICEF understryker att Kuba är enda land i Latinamerika som utrotat undernäring bland barn: “allvarlig undernäring finns inte i Kuba. Här finns inga gatubarn. Barnen prioriteras i allt och därför lider de inte av de brister som miljontals barn i Latinamerika, som tvingas arbeta, som utnyttjas eller hamnar i prostitution... Kuba är ett paradys för barndomen.”

Rädda Barnen: När det gäller villkoren för mödrar tar Kuba första plats i tredje världen, före betydligt rikare länder som Argentina, Israel eller Sydkorea. Rädda Barnen utgår från hälsovårdssystem, utbildning, kvalificerad förlossningspersonal, tillgång till preventivmedel och utbildningsnivån hos kvinnor och barn. De tar också med politisk- och ekonomisk jämställdhet innefattande lika löner och kvinnornas deltagande i det politiska livet.

ILO, Internationella Arbetsorganisationen:

Det kubanska sociala trygghetssystemet är ett “mirakel”, med tanke på det skydd som arbetarna har och den låga arbetslösheten (1,9 %). Enligt ILO är den 11 % i Latinamerika och där har 65 % av befolkningen ingen social trygghet. I Latinamerika är 19,5 miljoner vuxna arbetslösa och 25 miljoner barn tvingas förvärvsarbeta.

Genom att sätta människan i centrum för uppbygget av ett nytt, bättre samhälle, har Fidel Castro och Kuba visat världen att det är möjligt. Trots starkt begränsade resurser och ett ekonomiskt belägringstillstånd på grund av USAs blockad, erbjuder Kuba alla sina medborgare ett socialt trygghetssystem i nivå med världens rikaste länder.

Översättning Zoltan Tiroler (utdrag)