

# Motstånd och kärlek

I DE KRISTNA kvarteren i Jerusalems gamla stad träffar jag Yosef Daher på Jerusalem Inter-church Center. Jag vill prata om KAIROS Palestina, ett upprop från kristna palestinska kyrkoledare – en uppmaning till motstånd mot ockupationen. KAIROS utgår från lidandet som är nu, förtrycket mot det palestinska folket, och det vädjar till omvärlden att reagera i handling.

Jag berättar att temat för vår skrift är fred och motstånd, och Yosef hakar på direkt.

– KAIROS handlar om kärlek och motstånd, så det passar bra. Det dokument som vi kallar KAIROS Palestina handlar om kärlek och motstånd utifrån ett kristet palestinskt perspektiv. Det bygger på tre nyckelord; Tro, hopp och kärlek. Och kärlek kopplar vi till motstånd.

Yosef förklarar att uppropet utgår från Jesus ord, när han bad människorna att älska sina grannar, sina bröder och systar och även sin fiende.

– Vår fiende här i dag är den israeliska staten, på grund av ockupationen och allt som det palestinska folket utsatts för sedan 1948. Vi ser att vår fiende lever med synd. Ockupationen är en synd mot Gud och mot människan. Vi vill befria vår fiende från synden, så kopplar vi hop kärlek och motstånd.

Som metod för motståndet har man valt ickevåld och en av delarna i det är BDS – bojkott, desinvestering och sanktioner mot staten Israel.

– Vi tror på BDS som verktyg och anser att sanktioner mot Israel borde ha in-



Foto: Anna Wester

Yosef Daher.

förts för längesedan. Vi tror inte att det räcker att bojkotta bosättningarna, utan vill se en bojkott mot hela Israel.

KAIROS Palestina har fått stort stöd av lokala kyrkoledare och av många kyrkor runt om i världen. De har också fått stöd av muslimer och judar. Yosef berättar att många kyrkor har valt att stödja initiativet och delar av dokumentet, men BDS som helhet har många svårt att ställa sig bakom helt och fullt. Han tror dock att det kommer med tiden.

– Vi uppmanar våra systrar och bröder runt om i världen att arbeta för en bojkott, först individuellt och sedan för

att övertyga kyrkorna som i sin tur kan påverka sina länders regeringar. Det kommer att ta tid, det gjorde det när det handlade om att bojkotta Sydafrika också. KAIROS är början på en process.

KAIROS handlar också om tro, att försöka få stopp på missuppfattningar som finns kring ockupationen. Budskapet är att alla är Guds barn och att löftet om det heliga landet inte handlade om politisk erövring, utan att marken skall delas av alla. Att man inte skall kunna använda bibeln för att rättfärdiga orättvisa politiska beslut.

Anna Wester

## Bojkott som en del av den nationella frihetskampen

DEN PALESTINSKA MYNDIGHETEN i Ramallah på Västbanken har på initiativ av president Mahmoud Abbas och premiärminister Salam Fayyad inlett en bojkott av varor och tjänster från de illegala israeliska bosättningarna som ligger på ockuperad mark. Målet är att det inte skall finnas några varor från israeliska bosättningar på den palestinska mark-

naden. Fayyad beskriver bojkotten som en del i det folkliga ickevåldsmotståndet mot den israeliska ockupationen.

Den palestinska myndigheten har tryckt upp ett häfte där 500 varor som skall bojkottas står listade, och tanken är att varje hem på Västbanken skall få en sådan. Affärerna har satt upp skyltar i fönstren och aktivister är engagerade för

att dela ut flygblad.

Konsekvenserna har redan visat sig genom att fabriker på bosättningarna har svårt att fortsätta sin verksamhet. Israel har svarat på kampanjen genom att stoppa varor från Västbanken från att föras in i Israel.

Anna Wester